



Dichtbij

Nieuws en activiteiten uit de parochies

Nr. 44, 21 november 2024



[Lees hier het hele gebed](#)

Gebed voor vandaag

De oorlog in Oekraïne duurt al 1000 dagen. Dagelijks overspoelt het nieuws ons met nieuwe beelden van oorlog en geweld, uit Oekraïne en van elders. Haat en geweld, ver weg maar ook dichtbij. Tot in onze samenleving. Daarom dit gebed om vrede:

God van vrede,
God van shalom,
God van salaam,
herenig in de roep om vrede.

En verlangen volgen we, zo diep, zo intens,
naar herstel van verhoudingen
die verstoord zijn door onze angsten,
die ons tegen elkaar uitspielen,
"wij" tegenover "zij".
Laat ons toch handelen naar uw wet van liefde, van tien woorden van trouw.

Digitale Adventskalender ~ Licht uit Licht



Elke dag een mailtje in je mailbox dat je dichtbij naar Kerstmis brengt

Op 1 december begint de Advent, de voorbereidingstijd op Kerst. We bereiden ons vier weken voor op de Komst van Jezus. Misschien vraag je je af waarom zo lang? Als je een week tekenen met je Kerstinkopen begint, heb je te vroeg met je Kerstinkopen. Dan is het misschien wat druk in de winkels, maar dat is wel overkomelijk. Daarvoor moet er gewerkt worden, is het extra druk op school en vieren we ook nog Sinterklaas.

Dat is allemaal waar. Maar wat ook waar is, is dat het Kerstfeest, het feest van de menswording van Jezus een groot mysterie is. Het was pas in de derde eeuw na Christus, tijdens het concilie van Nicea in 325 dat men ten volle begreep wat de menswording van God eigenlijk betekend. Drie eeuwen had men daarover nagedacht...

In de Advent willen we een beetje meedenken met de gelovigen van destijds die een aantal dingen over Jezus gezegd hebben die we tot op de dag vandaag nazeggen. In de geloofsbelijdenis met name bidden we nog steeds die aloude woorden:

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
en vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
dóór Wie alles geschapen is.

Zware filosofische kost. Maar wees niet bang, we zullen met de dagelijkse mailtjes op lichtvoetige, doch wel inhoudelijke wijze richting het feest van het Licht gaan. Er komt zelfs een kinderverhaal. **Doe je mee?** Geef je dan op bij Wies Sarot: w.sarot@2parochies.nl Dan krijg je vanaf 1 december dagelijks een mailtje in je mailbox.

En, mocht je een mooi verhaal of gedicht hebben dat over het licht gaat, stuur het me op, dan kunnen we er allemaal van genieten. Op bovenstaand mailadres graag! Alvast dank.

Aanmelden Eerste Communie 2025

Parochie paus Johannes XXIII

U kunt uw kind nog tot 1 januari aanmelden via [dit formulier](#). Meer informatie vindt u op [de website](#).

H. Suitbertusparochie

Aanmelden kan nog tot 15 december via [dit formulier](#). De voorbereidingen beginnen in januari in de Dominicuskerk in Tiel.

Kids en Kerk

KinderAdvent in Buren

Met het project 'Ik zie, ik zie...' gaan we de Advent met de kinderen beleven. Elke week vertelt een profeet een mooi verhaal. Na het verhaal maken we een kerstknutsel.

De bijeenkomsten zijn op:

zondag 1 december om 11.00 uur,

zondag 8 december om 09.00 uur,

zaterdag 14 december om 19.00 uur en op

zondag 22 december om 09.00 uur.

Het project eindigt met de gezinsviering op 24 december 19.00 uur. Iedereen is welkom!



Kom zingen bij Doremnicus in Tiel!



Houd je van zingen? Vind je het leuk om zingend plezier te maken? Kom dan zingen bij kinderkoor Doremnicus! Je krijgt gratis zangles in een gezellige groep. We oefenen elke vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in de kerk in Tiel. Koorleidster is Sara Visscher en onze pianist is Merijn Visscher.

We zingen eens per maand in een viering op zondag, soms in een andere kerk of in een verzorgingstehuis. Ook doen we leuke projecten zoals een concert of optreden.

Deelname is gratis en je hoeft niet per se lid te zijn van een kerk.

Wordt misdienaar in Houten!



In de kerk zie je misdienaars die meehelpten bij een viering. Misschien heb je er wel eens over nagedacht en lijkt het jou ook leuk om mee te helpen. Dan zijn we op zoek naar jou!

Met de pastoor en de andere assistenten (de acolieten en de lector) loop je met een kaars bij het kruis naar binnen, bij het lezen van het Evangelie sta je met een kaars bij de pastoor, je helpt mee bij het klaarmaken van de tafel en bij het communie-uitreiken sta je met een kaars naast de pastoor. Na de viering is er altijd wat lekkers in de sacristie.

Lijkt het je leuk om misdienaar te worden of wil je het eerst eens een keer te proberen, neem dan contact op met [Dominique Rijnbout](#) (hoofdacoliet en ceremoniaris) en mail naar houten.vrijwilligers@pj23.nl t.n.v. Dominique Rijnbout.

Activiteiten

Vespervieringen in Varik



In de adventsperiode houden we weer vespervieringen. We zullen samen zingen, lezen, luisteren, bidden en zwijgen. Zo bereiden we ons voor op Kerstmis. De vieringen zijn op de woensdag 4, 11 en 18 december van 19.00 tot 19.30 uur. **Iedereen is welkom!**

Kerstconcert Houten - Zondag 15 december

Op zondag 15 december 2024 zullen het St. Caeciliakoor, Koor Cantilene uit Houten het traditionele Kerstconcert verzorgen met als titel 'Een beter land' in de OLV ten Hemelopneming te Houten.

De koren staan onder leiding van Pieter Koning en worden begeleid door Loes Egbers op orgel, Christel Somers op piano en Tanja van der Zant op dwarsfluit. Er klinken liederen uit het eigen repertoire en er zal ook veel samenzang zijn.



Collecte

Tijdens het concert zal er een deurcollecte worden gehouden voor VluchtelingenWerk Houten. Eenieder is van harte welkom!

Kerstconcert Tiel - Zaterdag 21 december



Op zaterdag 21 december 19.30 uur zal in de Dominicuskerk een gezellig kerstconcert plaatsvinden. De koren Chantiel, Walburgkoor, Doremnicus en Mescalanza verzorgen de zang. Bekende en minder bekende liederen worden ten gehore gebracht en u mag uit volle borst meezingen! Een verteller ook een kerstverhaal. De collecte is bestemd om de kosten van het concert te dragen. Wat resteerft, gaat naar een goed doel. De deur gaat om 19.00 uur open. **Wees welkom!**

Lezing over kwetsbaarheid door Peter Nissen



Kwetsbaarheid

Een mens wordt kwetsbaar geboren. Maar als je opgroeit, wordt je geleerd dat je je niet moet leren kennen, dat je je naare dingen niet zo moet aantrekken. En voor je het weet is er een harde schil om je heen gegroeid. Durf je niet je kwetsbare kant te laten zien. En toch... als je je kwetsbaar opstelt, ... Als mensen iets kunnen laten merken van hun kwetsbaarheid...

Over dit onderwerp houdt **Peter Nissen**, em. hoogleraar kerkgeschiedenis, spiritualiteitsstudies en oecumena, een lezing op **dinsdag 26 november om 20.00 uur in de kerk van de kerk in Houten**. De deur gaat om 19.45 open. Aanmelden graag via wegvangeloven@gmail.com

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2025



De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2025 voor de achtste keer uitgereikt. Het aartsbisdom vraagt de parochies om diaconale initiatieven op het gebied van caritas en diaconie in het aartsbisdom Utrecht door te geven. Initiatieven die het verdienen om in de diaconale schijnwerpers te staan, voorbeeldig zijn en tot diaconale initiatieven inspireren. Denk hierbij ook aan oecumenische activiteiten of activiteiten voortkomend uit samenwerking met niet-kerkelijke organisaties.

Tot eind december 2024 kunt u initiatieven voordragen. Kijk ook op de [website van het aartsbisdom](#) voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Iedereen in Culemborg verdient een warme jas



Geef je jas een tweede leven door deze beschikbaar te stellen aan anderen in minder riante omstandigheden.

Als u aan een nieuwe jas toe bent en er een over hebt, hang deze dan aan het kledingrek in de kapel van de RK Barbarakerk, die overdag vrij toegankelijk is. De mensen van de Caritas verzorgen en bewaken het kledingrek.

Als je een warme jas nodig hebt kun je in de maand november gratis een jas meenemen bij de Grote of Barbarakerk.

Het warme jassen project wordt ondersteund door de Raad van Kerken, het Stadsklooster en ook de gemeente Culemborg draagt het een warm hart toe. Meer info bij Caritas Culemborg, Hans Maas, 06 250 32723

Adventsactie 2024 - Suitbertusparochie



Onze ANBI stichting zet zich in voor het toegankelijk maken van onderwijs voor kinderen uit armlastige gezinnen in het dorpie Jasri op Oost Bali. Kinderen van de dorpschool worden ondersteund met een jaarlijks bedrag van €75,-

Met dat bedrag worden verplichte benodigdheden aangeschaft, zoals bijvoorbeeld schooluniformen. Ook u kunt bijdragen door bijvoorbeeld een kind te 'adopter' gedurende diens schoolloopbaan. Een eenmalige donatie is ook zeer welkom.

Op onze website vindt u nog meer informatie. Tijdens de vieringen in de adventsperiode zal er op verschillende locaties over ons project worden verteld en gecollecteerd. Werkgroep Diaconie Suitbertus



Wij bieden een breed en verrassend programma rond inspiratie en (christelijke) spiritualiteit waarin ook maatschappelijke thema's onderdak krijgen. Walburg wil je laten kennismaken met schoonheid; in kunsten, in mensen, in cultureel en religieus erfgoed en in de natuur. Maar we willen je ook ruimte bieden om te kunnen verstellen. Beleef hoop en blijheid vanuit ontmoetingen en ervaringen die je net even uittillen boven jezelf.

Liggend Luisteren op de vloer van de Dominicuskerk

Op zaterdag 24 november kun je van 19.00 tot 21.00 uur naar de rustgevende klanken van een harp en de verwonderende woorden van een gedicht luisteren, liggend in je staapzak of onder je dekentje op een matje.

Maak een inspirerende muzikale en poëtische reis waarbij je kunt wegdromen, mijmeren, luisteren... Met Harp van de Haer op haar 200 jaar oude Érard enkelpedaalharp.



Belangrijke praktische info en toegangskarten vind je op de website. Walburg organiseert deze avond samen met de Pastoraalteam Gemeente Tiel.

Synodaliteit Vieren op Zondag 24 november

Samengeroepen
zondag 24 november 2024

Op 24 november a.s. organiseren Luisterend op Weg en de Katholieke Vereniging voor Oecumene een dag om de nieuwe fase van het Synodale Proces te vieren. Vertegenwoordigers van de verschillende kerkfamilies gaan voor in het gebed in de stijl van Taizé. Tijdens de bijeenkomst vragen we de Heilige Geest opnieu om inspiratie. Ook bidden we voor de eenheid van de christenen en voor de gehele wereld.

Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de synodale ontmoeting en de oecumenische viering in de stijl van Taizé. Klik op de QR Code hiernaast om je aan te melden. [Lees hier alle informatie.](#)

Contact pastoraal team

Heeft u werkgroep of heeft u zelf als parochiaan een vraag aan de pastores gezamenlijk? Dan kunt u voortaan het beste mailen naar pastoraalteam@2parochies.nl.

Vanuit deze mailbox worden uw vragen dan besproken in het teamoverleg en krijgt u een reactie terug. Voor contact met - of een vraag aan - een individuele pastor kunt u het beste de pastor in kwestie rechtstreeks mailen. Contactgegevens van de leden van het team vindt u in onze parochiebladen en op de parochiewebsites.

Rooster livestreamvieringen

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen? Dan komt de kerk naar u toe!

Iedere zondag kunt u online om 11.00 uur de Eucharistie meevieren vanuit onze eigen parochies. Klik op het vakje "Livestream viering" in de middenkolom van onze websites. Of kijk via het YouTube-kanaal [parochie PJ23](#).

24 november	pastoor Fred Hogenelst	Houten	Chr. koning
1 december	pastoor Fred Hogenelst	Tiel	1e Advent
8 december	pastoor Fred Hogenelst	Houten	2e Advent
15 december	pastor P. Kuipers	Houten	3e Advent
22 december	pastoor Fred Hogenelst	Houten	4e Advent
24 december	pastoor Fred Hogenelst	Culemborg	Kerstavond, 20.30 uur
25 december	pastoor Fred Hogenelst	Houten	1e Kerstdag

De volgende editie verschijnt in januari 2025

We plaatsen graag nieuws en activiteiten uit alle locaties van beide parochies. Heeft u een interessante activiteit of nieuws, mail die dan naar dichtbij@2parochies.nl. Leuke verslagen (met foto's) van een eerdere activiteit zijn ook van harte welkom! De redactie maakt een selectie uit alle inzendingen.

Blijf op de hoogte en abonneer u op deze nieuwsbrief

Dichtbij is er voor u! Met nieuws en activiteiten van en voor onze beide parochies. Abonneren is vrij eenvoudig, u kunt [dit aanmeldformulier invullen](#). U kunt op elk gewenst moment het abonnement opzeggen, dan onderaan deze nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken. Misschien kent u mede-parochianen die de Dichtbij nog niet ontvangen maar dat wel willen? Stuur hem gerust door!

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u dichtbij@2parochies.nl toe aan uw adresboek.

