

Dichtbij

Nieuws en activiteiten uit de parochies

Nr. 43, 27 september 2024



Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Het is eind september nu ik dit artikel zit te tikken. En bij de ordening van mijn gedachten komt de tekst boven van het lied: 'Het is weer voorbij die mooie zomer...' Want wat gaat de tijd snel. Ik heb wel eens gedacht: in hoe kleinere stukjes wij de tijd kunnen indelen; minuten, seconden en milliseconden... des te sneller lijkt hij voorbij te gaan. En daarbij geldt nog altijd de wijzende raad van mijn moeder, dat verloren gegane tijd...nooit meer ingehaald kan worden! Want 'op is op', 'voorbij is voorbij' en 'gedane zaken nemen geen keer'. Dat kan jammer zijn, maar ook een opluchting.

Zo gaan we weer een nieuw seizoen en, nieuwe rondes, nieuwe kansen: het nieuwe kerk- en werkjeer is weer gestart. We hebben weer onze startvieringen met – hopelijk – aansprekende thema's, veel mensen, veel koorleden en veel enthousiasme. En na de vieringen is er koffie met wat lekkers en ontmoeting.

Een nieuw seizoen zowel voor u en ons allen samen. Er is een nieuw Beleidsplan en een nieuw Werkplan en we gaan weer met hernieuwd enthousiasme aan de slag. Zo willen we elkaar blijven inspireren en moed geven en hoop houden. 'Hoop' is ook het thema van het komende Heilig Jaar dat door Paus Franciscus is uitgeroepen. De Paus schreef daarvoor een speciale brief (een Bul). 'Pelgrims van de Hoop.'

[Lees hier verder](#)

Parochiedagen

Startzondag Suitbertusparochie - zondag 29 september



De feestelijke start van ons pastorale seizoen begint met een eucharistieviering om 10.00 uur in de Dominicuskerk in Tiel. Het pastoraal team zal voorgaan. Het thema is Pelgrims van Hoop. Om iedereen in de hele parochie de kans te geven erbij te zijn, zijn er in de overige parochiekerken geen vieringen. Na afloop komen we gezellig samen onder het genot van koffie, thee en lekkers.



We gaan LIVE!
Als u niet in de gelegenheid bent om de viering bij te wonen, dan kunt u de Suitbertusviering op internet meebeleven. Zenden dan onze eerste livestream uit!
[Klik hier en kijk mee!](#)

Parochiedag Paus Johannes XXIII - zondag 6 oktober

Op zondag 6 oktober vieren we de parochiedag in en rond de 60-jarige H. Nicolaaskerk in Odijk. Het thema is 'Zorgzaamheid' en de dag staat in het teken van zowel St. Franciscus als Werelddierendag.

We beginnen met een eucharistieviering om 10.00 uur.

Het is een gezinsviering, jong en oud zijn van harte welkom! Om iedereen in de hele parochie de kans te geven erbij te zijn, zijn er in de overige parochiekerken geen vieringen.

(Knuffel)dieren

Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Ze mogen allemaal hun knuffeldier en/of huisdier naar de kerk meenemen. Want die worden na afloop allemaal gezegend! Na de viering zijn er binnen en (bij goed weer) buiten de kerk kinderactiviteiten. [Lees meer info op de website.](#)



Oktober Mariamaand



Het is straks weer Mariamaand. Daar wordt in een aantal geloofsgemeenschappen aandacht aan besteed. Hier is een kleine greep uit het aanbod. U bent van harte welkom!

Tiel

Op dinsdagen 1, 8 en 15 oktober om 19.00 uur een Marialof in de Dominicuskerk m.m.v. het Walburgkoor.

Bunnik

Elke woensdag Mariaviering om 19.00 uur in de dagkapel

Cothen

Elke donderdag Rozenkransgebed om 19.00 uur in de kerk

Houten

Elke vrijdag Rozenkransgebed om 19.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 5 oktober Marialof om 15:30 uur, ter afsluiting van de Kevelaerbedevaart.
Zaterdag 19 oktober Mariaviering om 19:00 uur m.m.v. St. Caeciliakoor Houten

Odijk

Donderdag 17 oktober om 19:00 uur Mariavesper m.m.v. Volkszang

Wijk bij Duurstede - Mariaweek

Maandag 7 t/m donderdag 10 oktober.

Elke avond om 19.00 uur Rozenkransgebed in de Johannes de Doperkerk

Tiel

Op woensdag 30 oktober om 19.00 uur is er een oecumenische Mariavesperviering in de St. Maartenskerk.

DE ROZENKRANS en haar GEHEIMEN

Op 1 oktober begint de rozenkransmaand. Dit jaar kun je deze maand een extra accent geven door mee te doen met de digitale catechese via je mailbox.

In oktober kun je elke dag van de week (behalve zondag) een e-mailberichtje ontvangen met weetjes over de rozenkrans en haar geheimen.

Doe je mee?

Geef je emailadres door aan Wies Sarot via w.sarot@2parochies.nl en vanaf 1 oktober krijg je dan dagelijks een mailtje.



Vormsel - Zondag 9 februari 2025 - Houten



U kunt uw kind nog tot 1 oktober aanmelden om het sacrament van het H. Vormsel te ontvangen in de feestelijke viering op zondag 9 februari 2025.

Kijk voor meer informatie op de websites www.suitbertusparochie.nl of www.pj23.nl. Daar vind je tevens het aanmeldformulier.

Vragen? Mail ze naar vormsel@2parochies.nl

Cursus Van Harte Katholiek



Goed nieuws! Er is zeer grote belangstelling voor de cursus. De groep belangstellenden is inmiddels twintig mensen groot en dit was voor ons een reden om er twee groepen van te maken. Dat heeft als prettige bijeenkomstigheid dat we een middag- en een avondgroep konden opzetten én dat de cursus in beide parochies gegeven kan worden.

De cursusgroepen zijn:

Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie in Houten en
Woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de pastorie in Tiel.
We starten op woensdag 2 oktober.

Held je zin om mee te doen? Nu we twee groepen hebben, is er ook weer plek!

Meld je aan bij pastoor Wies Sarot via w.sarot@2parochies.nl

Meer informatie vind je in de folder-Van-harte-Katholiek.pdf

Synodaal Gesprek - Leren luisteren met Jos Moons



Op dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in de OLV Tenhemelopnemingkerk in Houten, zal Jos Moons s.j. ons inleiden in wat het synodale 'luistergesprek' betekent, hoe het vorm krijgt, en wat de rol van de Heilige Geest is. Daarna helpt hij ons die gesprekswijze te oefenen aan de hand van twee thema's uit het pastorale beleidsplan: toegankelijke liturgie en gastvrijheid.

Jos Moons (1980) is jezuïet, en werkt als docent en studentencapostaan aan de K.U. Leuven (België). Hij doet verscheidene onderzoek aan Tilburg University m.n. over synodaliteit en publiceert daarover. In onze parochiebladen verschenen eerder bijdragen van hem in de rubriek 'Luisterend op Weg'.
[Meer info op de website.](#)

Contactdag voor Oudere Parochianen in Culemborg

Op 24 oktober is er weer een contactdag voor ouderen. De dag staat in het teken van ontmoeting en gezellig samenzijn en begint met een eucharistieviering. Tijdens deze viering kunt u het sacrament van de Ziekenzalving ontvangen, wanneer u dat wenst.



U wordt de hele dag verzorgd en vervend door onze vrijwilligers en u krijgt onder meer een lunch.

Er is géén minimumleeftijd voor gasten van deze

Praktisch

- Kosten: € 10,00 per persoon.
- Wij horen het graag als u dieetwensen heeft, b.v. glutenvrij.
- Binnen Culemborg kan desgewenst voor vervoer worden gezorgd.

Aanmelden

Geef u zich uiterlijk dinsdag 15 oktober a.s. op bij mevrouw Marianne Haman, telefoon (0345) 52 07 51.

[Meer info op de website](#)

Kids en Kerk

Kom zingen bij Doremnicus in Tiel!



Houd je van zingen? Wil je zangles onder professionele leiding van een dirigent en pianist? Vind je het leuk om met leeftijdsgenoten zingend plezier te maken? Kom dan zingen bij kinderkoor Doremnicus! Je krijgt gratis zangles in een gezellige groep.

Kinderen tussen 7 en 15 jaar zijn van harte welkom!

We oefenen elke vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in de kerk in Tiel. Koorleidster is Sara Visscher en onze pianist is Merijn Visscher.

We zingen eens per maand in een viering op zondag, soms in een andere kerk of in een verzorgingsstehuis. Ook doen we leuke projecten zoals een concert of optreden. Deelname is gratis en je hoeft niet per se lid te zijn van een kerk.

Wil je misdienaar worden in Houten?

In de kerk zie je misdienaars die meehelpen bij een viering. Misschien heb je er wel eens over nagedacht en lijkt het jou ook leuk om mee te helpen als misdienaar. Dan zijn we op zoek naar jou.

Met de pastoor en de andere assistenten (de acolieten en de lector) loop je met een kaars bij het kruisen naar binnen, bij het lezen van het Evangelie sta je met een kaars bij de pastoor; je helpt mee bij het klaarmaken van de tafel en bij het communie-uitreiken sta je met een kaars naast de pastoor. Na de viering is er altijd wat lekkers in de sacristie.



Lijkt het je leuk om misdienaar te worden of wil je het eerst eens een keer te proberen, neem dan contact op met Dominique Rijnbout en mail naar houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Dominique Rijnbout (hoofdacoliet en ceremoniaris).

Tot gauw!



Wij bieden een breed en verrassend programma rond inspiratie en (christelijke) spiritualiteit waarin ook maatschappelijke thema's onderdak krijgen. Walburg wil je laten kennismaken met schoonheid; in kunsten, in mensen, in cultureel en religieus erfgoed en in de natuur. Maar we willen je ook ruimte bieden om te kunnen verstillen. Beleef hoop en blijheid vanuit ontmoetingen en ervaringen die je niet even uitvullen boven jezelf.

[Klik hier voor onze complete agenda](#)



Open Vuur – 'Moeder Aarde'

Laat in alle rust je gedachten gaan of droom zo maar even weg en geniet van de stilte. Zomaar een half uur op een doordeweekse avond zonder smartphone en verpochtingen, om los te komen van de drukte van alledag en meer thuis te raken bij jezelf.

Na afloop kun je – als je dat wilt – nog een kopje koffie of thee drinken en andere mensen ontmoeten.

Het thema van woensdag 2 oktober is 'Moeder Aarde'.
Toegang is gratis. Start 19:30 - Einde 20:00 uur
[MEER INFO.](#)

Lezing 'Een Maurikse ontmoeting in 1944'

Op donderdag 10 oktober in de St Gregoriuskerk te Buren houdt mevrouw Ria Kragten-van der Mark een lezing over een bijzondere ontmoeting in november 1944 in Maurik tussen de Duitse onderofficier Walther Hapich en de toenmalige pastoor van Maurik, A.J.M. van Welsem.



Ze gaat uitgebreid in op dit bijzonder stukje Maurikse oorlogsgeschiedenis waarnaar zij uitgebreid onderzoek heeft gedaan. De lezing vertelt het verhaal van Walther Hapich waarin geloof, hoop en vriendschap tegenover de waanzin van oorlog centraal staan. Een verhaal over elkaar zien, als mens en niet als vijand.

Toegang: €2,50 p.p. Start: 19:30 - Einde 21:30 uur

[MEER INFO](#)



Creatieve workshop – Schilder je eigen Droomstad

In deze creatieve workshop op woensdagavond 23 oktober in Tiel maak jij je eigen kleurige droomstad! Experimenteer met speelse lijnen, vormen en ecoline en laat je fantasie de vrije loop. Hoe zou jouw ideale stad eruitzien?

Ontdek het in deze workshop - geleid door Eefke Vel - waarin je naar hartenlust kunt experimenteren en stap voor stap je eigen Droomstad creëert. Laat de perfectie los en teken met eenvoudige lijnen zonder lijnaal. De ecoline geeft het de sfeer die jij voor ogen hebt.

Kosten: €7,50 p.p. Start 19:00 uur - Einde 21:30 uur

Aanmelden graag vóór 1 oktober 2024. - [MEER INFO.](#)

Contact pastoraal team

Heeft uw werkgroep of heeft u zelf als parochiaan een vraag aan de pastores gezamenlijk? Dan kunt u voortaan het beste mailen naar pastoraalteam@2parochies.nl.

Vanuit deze mailbox worden uw vragen dan besproken in het teamoverleg en krijgt u een reactie terug. Voor contact met - of een vraag aan - een individuele pastor kunt u het beste de pastor in kwestie rechtstreeks mailen. Contactgegevens van de leden van het team vindt u in onze parochiebladen en op de parochiewebsites.

Rooster livestreamvieringen

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen? Dan komt de keur naar u toe!

Iedere zondag kunt u online om 11.00 uur de Eucharistie meekijken vanuit onze eigen parochies. Klik op het vakje "Livestream viering" in de middenkolom van onze websites.

Of kijk via het YouTube-kanaal [parochie PJ23](https://www.youtube.com/channel/UC1234567890).

zaterdag 5 okt - 19.00 uur	Pastoor F. Hogenelst	26e week door het jaar	Houten
zondag 13 okt	Pastor P. van de Ven	27e zondag van het jaar	Culemborg
zondag 20 okt	Pastoor F. Hogenelst	29e zondag van het jaar	Houten
zondag 27 okt	Pastor O. Swijnenberg	30e zondag van het jaar	Houten
vrijdag 1 nov - 19.00 uur	Pastoor F. Hogenelst	Allerheiligen	Houten

De volgende editie verschijnt op 21 november

We plaatsen graag nieuws en activiteiten uit alle locaties van beide parochies. Heeft u een interessante activiteit of nieuws, mail die dan naar dichtbij@2parochies.nl.

Leuke verslagen (met foto's) van een eerdere activiteit zijn ook van harte welkom! De redactie maakt een selectie uit alle inzendingen.

Blijf op de hoogte en abonneer u op deze nieuwsbrief

Dichtbij is er voor u! Met nieuws en activiteiten van en voor onze beide parochies. Abonneren is vrij eenvoudig, u kunt [dit aanmeldformulier invullen](#). U kunt op elk gewenst moment het abonnement opzeggen, door onderaan deze nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken. Misschien kent u mede-parochianen die de Dichtbij nog niet ontvangen maar dat wel willen? Stuur hem gerust door!

Facebook PJ23 Website PJ23 YouTube Website SB Facebook SB

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u dichtbij@2parochies.nl toe aan uw adresboek.

