



Dichtbij

Nieuws en activiteiten uit de parochies

Nr. 46, 13 maart 2025



Geloven is...

Geloven is vertrouwen hebben in de toekomst, ingaan op het Woord van Jezus. Geloven is de weg gaan die Hij is gegaan en mens worden zoals Hij.

Geloven is op zijn Woord, door de nacht van de twijfel, voortgaan naar de morgen van de hoop. Geloven is zich riskeren in de liefde voor Hem en de mensen. Geloven doe je met je hart.

Onderweg naar Pasen als Pelgrims van Hoop

Het Heilig Jaar is al een eind gevorderd. Maar zelfs dat Heilig Jaar kon niet verhinderen dat Paus Franciscus zied werd en in het ziekenhuis kwam. En er is veel voor hem gebeden. We houden nog steeds hoop en het Heilig Jaar (Pelgrims van Hoop) gaat door. De Heilige Geest moedigt ons aan om onszelf los te laten en voorwaarts te gaan op weg naar God en onze broeders en zusters. Paus Franciscus zegt: "Samen op reis gaan betekent; zij aan zij lopen, zonder anderen te duwen of te vertrappen, zonder afgunst of hypocrisie, zonder iemand achter te laten of uit te sluiten. Laten we allemaal in dezelfde richting lopen, op weg naar hetzelfde doel, met aandacht voor elkaar in liefde en geduld."

Het motto van het Heilig Jaar "Pelgrims van de hoop" verbindt ons ook met de lange reis van het volk Israël naar het beloofde land, zoals verteld wordt in het boek Exodus: die moeilijke tocht uit de slavernij naar de vrijheid, geweld en geleid door de Heer, die zijn volk liefheeft en het altijd nog slavert is. En ik denk dat wij ons dat niet kunnen herinneren zonder óók te denken aan zoveel broeders en zusters die vandaag wereldwijd vluchten uit situaties van ellende en geweld en op zoek gaan naar een beter leven voor zichzelf en hun geliefden. Christenen zijn geroepen om samen een weg af te leggen, nooit als eenzame reizigers. De Heilige Geest drijft ons ertoe erop uit te gaan naar God en onze naar broeders en zusters en ons nooit in onszelf op te sluiten.

[Lees hier verder](#)

'Voortgaan op de ingeslagen weg'

Brief van de kardinaal voor de Veertigdagentijd

Op Awoensdag begint de Veertigdagentijd: een tijd van bidden, vasten, boete doen en edelmoedigheid betrachten tegenover minderbedeelde medemensen. We proberen in deze periode afstand te nemen van de genoegens en verleidingen die ons afhouden van wat er echt toe doet. Dat maken we concreet door bijvoorbeeld minder te snoepen en te snacken of door minder uren turend naar het scherm van onze mobiele telefoon door te brengen.



[Download hier de brief](#)

Afscheidsviering voor Ed

Pastoraal werker Ed van de Moosdijk heeft op 12 maart zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 67 jaar!

We wensen hem en zijn vrouw Sandra een mooie toekomst. En laten hem niet geruisloos vertrekken... Hij krijgt een waardevolle afscheidsviering op vrijdag 14 maart om 19.00 uur in de Dominicuskerk in Tiel.

Wees welkom om mee te vieren en Ed te danken voor zijn inzet. Deo Gratias!



Livestream

Als u er niet bij kan zijn kunt u de afscheidsviering via ons YouTube kanaal volgen!

[Klik hier om 19.00 uur voor de livestream!](#)

Tieners gezocht!



Ben jij rond de vijftien jaar oud en zou jij graag meer leren over het geloof en de bijbel?

Dan zoeken we jou. We, dat zijn Pepijn en ik. Pepijn zou heel graag eens in de maand op een zaterdagmiddag met een paar leeftijdsgenoten bij elkaar komen om te praten over wat er in de bijbel staat en wat ons geloof inhoudt. En ik zou het leuk vinden om zo'n groepje te begeleiden. We gaan dat doen in Houten op de pastorie.

Is dit ook wat voor jou? Bel of app me dan eens!

Misschien kunnen we dan nog voor Pasen beginnen?

Wies Sarot, pastoraal werker w.sarot@2parochies.nl en 06-57645491

Zondag We doen het samen

In de olie!

Zondag+ en catechumenenzalving in Houten

De eerste zondag van de Veertigdagentijd was een feestelijke zondag in Houten. Ook in Houten werd er een Zondag+ georganiseerd. Om negeen uur kon iedereen aanschuiven voor een stevig ontbijt. Na een gezonde snee bruin brood, zelf af te snijden, kon je verder met een lekker croissantje en wat gezonde druifjes.

Na drie kwartier kon iedereen inhoudelijk aan de slag. Er was een workshop over geurige oliën, op fantastische en zeer bekwame wijze geleid door Ineke Hollestelle. Een andere groep mensen namen de bijbel ter hand onder leiding van Kees Slijkerman en ontdekte daarin waarom wij onszelf Christenen (gezalfdens) noemen. Weer andere wandelden door de kerk om te spreken met een aantal catechumenen of iets te leren over de prachtige ramen en beelden in de kerk.

In de viering ontvingen tien mensen de catechumenenzalving. Nog een paar weekjes en ze worden gedoopt en of gevormd in de Paaswake om 21.00 uur in Tiel.

P.S. Wil je meedenken of meewerken aan Zondag+? Meld je bij Wies Sarot, w.sarot@2parochies.nl

Hieronder een kleine foto impressie van een zeer geslaagde ochtend.



Activiteiten

Culemborg

Woensdag 26 maart - Contactand Ouderen van 09.30 tot 16.00 uur in De Open Hof aan de Beethovenlaan.

Bent u er graag bij of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Mw. A. van Baaijen, 06 - 4299 9630

Mw. M. Haman, 06 - 2335 6704

Opgeve kan tot en met maandag 17 maart.



Woensdag 2 april - Vespers

18.00 uur - maaltijd & 18.45 uur Vespers

Op maandag 21 april om 09.30 uur zingen we de Laudens van Tweede Paasdag.

Odijk



Jubiläumconcert Multiple Voice 'This is Me!'

Zaterdag 15 maart 20.00 uur in de Nicolaaskerk aan de St. Nicolaaslaan 1. Het koor bestaat 37,5 jaar! Reden voor een schitterend concert! Eenieder is van harte welkom!

Kaarten à €12,50 zijn te bestellen via [dit formulier](#).

Schalkwijk

Johannes Passion van Bach

Zaterdag 12 april om 20.00 uur in de H. Michaëlkerk



Wijk bij Duurstede

The Passion of Christ

Dinsdag 15 april om 19.30 uur in de Johannes de Doperkerk.



Gaat u mee naar Lourdes?



We hebben nog plek in de bus!

Meer informatie bij de bedevaartcoördinator, Mw. Lilian Vernooij, telefoon: 030-6382032 en il.vernooij@telfort.nl

[Download hier de folder](#)

Nieuwe website Grensoverschrijdend Gedrag RK Kerk



Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe website: rkmeldpunt.nl Die vernieuwde website wil mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren in de RK Kerk op een laagdrempelige manier uitnodigen om zich te melden. Dat kan telefonisch. Ook kan er een online formulier worden ingevuld. [Lees hier het bericht van het aartsbisdom.](#)

Nieuw post- en bezoekadres van de Suitbertusparochie

Het centrale secretariaat is verhuisd van Culemborg naar Buren.

Het nieuwe adres is: Kerkdijk 2, 4116 CE Buren. Telefoonnummer en e-mailadres zijn niet gewijzigd: 06 - 2062 5909, secretariaat@suitbertusparochie.nl

Pastoraal Team stapt over op Signal

Er is in de samenleving een veel discussie over de invloed van big tech-bedrijven, en de wijze waarop zij data verzamelen. Deze discussie wordt dringender vanwege de geopolitieke ontwikkelingen in de laatste weken, en de plaats die de nieuwe regering in de VS deze bedrijven geeft. Daarom verlaten nu veel mensen bepaalde media zoals Whatsapp en gaan op zoek naar een alternatief.

De leden van het pastoraal team hebben ook besloten als groep over te stappen op Signal als berichtendienst. Signal geeft o.a. betere waarborgen voor privacy. Wie Signal gebruikt en het O6-nummer van Teamleden bezit, nodigen we uit hiervan gebruik te maken. Overlegens blijven, nodigen ook via Whatsapp (voorlopig) nog bereikbaar.



Wij bieden een breed en verrassend programma rond inspiratie en (christelijke) spiritualiteit waarin ook maatschappelijke thema's onderdak krijgen. Walburg wil je laten kennismaken met schoonheid; in kunsten, in mensen, in cultureel en religieus erfgoed en in de natuur. Maar we willen je ook ruimte bieden om te kunnen verstillen. Beleef hoop en blijheid vanuit ontmoetingen en ervaringen die je net even uittillen boven jezelf.

Lezing Hoe het vuur te redden, een filosofische zoektocht door Désanne van Brederode op vrijdag 21 maart van 20.00 tot 22.00 uur.

Kennen we het vuur nog? Het haardvuur op televisie biedt veilige vlammen, urenlang, zonder rook, roetdeeltjes en rotzooi. De vlammen op het scherm doen denken aan het vuur waarmee we vandaag de dag leven. Flitsend, assertief en brandend van ambitie, maar tegelijkertijd zijn er meer mensen dan ooit depressief -opgebrand.

Désanne van Brederode zoekt het vuur waar het nog brandt. Van midzomernachtvuren en beroete kerken tot het vuur van liefde en erotiek en de vlammen van de zon en de sterrenhemel. [Lees hier meer.](#)

Contact pastoraal team

Heeft u werkroep of heeft u zelf als parochiaan een vraag aan de pastores gezamenlijk? Dan kunt u voortaan het beste mailen naar pastoraalteam@2parochies.nl.

Vanuit deze mailbox worden uw vragen dan besproken in het teamoverleg en krijgt u een reactie terug. Voor contact met - of een vraag aan - een individuele pastor kunt u het beste de pastor in kwestie rechtstreeks mailen. Contactgegevens van de leden van het team vindt u in onze parochiebladen en op de parochiewebsites.

Rooster livestreamvieringen

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen? Dan komt de kerk naar u toe!

Iedere zondag kunt u online om 11.00 uur de Eucharistie meevieren vanuit onze eigen parochies. Klik op het vakje "Livestream viering" in de middenkolom van onze websites. Of kijk via het YouTube-kanaal [parochie PJ23](#).

16 maart	pastoor F. Hogenelst	Tiel	2e zondag 40dagen
23 maart	pastoor F. Hogenelst	Houten	3e zondag 40dagen
30 maart	pastoor F. Hogenelst	Tiel	4e zondag 40dagen
6 april	pastoor F. Hogenelst	Houten	5e zondag 40 dagen

De volgende editie verschijnt in mei

We plaatsen graag nieuws en activiteiten uit alle locaties van beide parochies. Heeft u een interessante activiteit of nieuws, mail die dan naar dichtbij@2parochies.nl.

Leuke verslagen (met foto's) van een eerdere activiteit zijn ook van harte welkom! De redactie maakt een selectie uit alle inzendingen.

Blijf op de hoogte en abonneer u op deze nieuwsbrief

Dichtbij is er voor u! Met nieuws en activiteiten van en voor onze beide parochies. Abonneren is vrij eenvoudig, u kunt [dit aanmeldformulier invullen](#). U kunt op elk gewenst moment het abonnement opzeggen, door onderaan deze nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken. Misschien kent u mede-parochianen die de Dichtbij nog niet ontvangen maar dat wel willen? **Stuur hem gerust door!**



Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u dichtbij@2parochies.nl toe aan uw adresboek.

