



R.K. Parochie  
Paus Johannes XXIII



Heilige Suitbertus  
parochie west betuwe



# Liederen bij een uitvaart





# Liederen bij een uitvaart

R.K. Parochie Paus Johannes XXIII  
Loerikseweg 12  
3991 AD Houten

R.K. Parochie Heilige Suitbertus  
Ridderstraat 198  
4101 BK Culemborg



Geachte lezer,

De omstandigheden waarbij u dit boekje onder ogen heeft gekregen, zijn getekend door groot verdriet. U bent geconfronteerd met de taak een afscheid te regelen voor een dierbare overledene.

Onze parochies willen u bij het kiezen van teksten en liederen voor de afscheidsplechtigheid behulpzaam zijn door voorbeelden aan te reiken. We hebben vier bundels samengesteld:

- Lezingen bij een uitvaart;
- Liederens bij een uitvaart;
- Voorbeden bij een uitvaart;
- Gedichten bij een uitvaart.

De bundels kunt u downloaden vanaf onze websites:

- [www.pj23.nl/informatie/show/161](http://www.pj23.nl/informatie/show/161)
- [www.suitbertusparochie.nl/informatie/show/161](http://www.suitbertusparochie.nl/informatie/show/161)

In de bundel die u nu leest vindt u liederen die passen bij een uitvaart. Het is een bundeling van het parochiebrede repertoire. Een pastor of een daartoe toegeruste uitvaartvrijwilliger weet wat lokaal gezongen kan worden en begeleidt u graag bij het vinden van passende liederen.

Wij hopen van harte dat u, door het zelf mede kunnen samenstellen van deze afscheidsviering, zich gesterkt en bemoedigd weet in het eer brengen aan uw dierbare overledene.

Pastoraal team van de gezamenlijke parochies  
Paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus

#### **Colofon**

Dit is een uitgave van R.K. Parochies Paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus  
Versie november 2017 - [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl) - [www.suitbertusparochie.nl](http://www.suitbertusparochie.nl)



# Inhoudsopgave

<b>OPENING / INTREDE</b> .....	<b>12</b>
1. Ach, het huis is verlaten.....	12
2. Een mens te zijn op aarde.....	12
3. Ga mee met hem/haar .....	14
4. Ga mee met ons.....	14
5. Gij, die verrezen zijt .....	15
6. God die ons heeft voorzien.....	15
7. God heeft het eerste woord .....	16
8. Hier wordt voor God een huis gebouwd .....	16
9. Ik sta voor U .....	17
10. In rouw en eerbied.....	17
11. Lied aan het licht; Licht dat ons aanstoot .....	18
12. Om de aarde te bewonen .....	19
13. Op handen gedragen .....	20
14. Pelgrimstocht der mensen.....	20
15. Requiem, introitus .....	21
16. Uit vuur en ijzer.....	21
17. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht .....	22
18. Waar zal ik gaan met al mijn dromen.....	23
19. Wanneer wij hier samenkomen .....	24
20. Wij treden biddend in uw licht .....	24
21. Wij zoeken U .....	25
22. Ziet Gij ons hier verzameld .....	25
23. Zomaar een dak .....	26
24. Zo vriendelijk en veilig als het licht.....	27
<b>LICHTRITUS</b> .....	<b>28</b>
25. Als alles duister is.....	28
26. De weg is afgelopen .....	28
27. Licht als een schijnsel in ons midden .....	28
28. Licht dat terug komt .....	29
29. Vervul dit huis .....	29

<b>VERGEVING.....</b>	<b>30</b>
30. Een schoot van ontferming.....	30
31. Heer Jezus, koning en gezalfde Gods .....	30
32. Heer, ontferm U .....	30
33. Heer ontferm U .....	30
34. Heer ontferm U - naar het Byzantijns.....	31
35. Heer ontferm U - Nicolaasmis.....	31
36. Kyrie.....	31
37. Lied om ontferming .....	31
38. Wij die zo vaak de belofte vergeten .....	31
<b>TUSSENZANG (bij voorkeur een psalm).....</b>	<b>32</b>
39. Als gij naar de woorden luistert.....	32
40. Als God ons thuisbrengt - psalm 126.....	33
41. Barmhartige Heer - psalm 103.....	33
42. De Heer heeft mij gezien .....	34
43. De Heer is mijn licht en mijn heil - psalm 27 .....	34
44. De stilte zingt U toe, o Here - psalm 65.....	35
45. Door de wereld gaat een woord.....	36
46. Een smekeling zo kom ik tot Uw troon - psalm 119.....	37
47. Geest, die vuur en liefde zijt.....	38
48. Heel de aarde jubelt en juicht - psalm 66.....	38
49. Het lied van alle zaad .....	39
50. Hoe is uw naam - psalm 103.....	40
51. Hoor hoe God met mensen omgaat.....	41
52. Ik roep uit de diepten - psalm 130.....	42
53. Jerusalaim .....	42
54. Jeruzalem, mijn vaderstad .....	43
55. Mijn God zijt Gij - psalm 118.....	44
56. Mijn herder is de Heer - psalm 23 .....	45
57. Naar U gaat mijn verlangen, Heer - psalm 25 .....	45
58. Niemand heeft U ooit gezien.....	46
59. Requiem, graduale.....	47
60. Tijd van leven .....	47
61. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar - psalm 72 .....	48
62. Want mijn Herder is de Heer - psalm 23 .....	49
63. Wie in Gods schaduw mag wonen - psalm 91.....	49



64. Zegen ons met het licht van Uw ogen - psalm 104 ..... 50

**ACCLAMATIES ..... 51**

65. Behoed mij, God ..... 51

66. Eeuwige, erbarm U over ons ..... 51

67. Gelukkig die het Woord hoort ..... 51

68. Ik ben de weg ..... 51

69. Kom tot ons, o Heer ..... 51

70. Levende God ..... 51

71. Luister Heer, verhoor ons bidden ..... 52

72. Neem mij aan zoals ik ben ..... 52

73. Niemand leeft voor zichzelf ..... 52

74. O Heer God, erbarmend genadig ..... 52

75. Omdat Gij het zijt ..... 52

76. U komt de lof toe ..... 52

77. Uw woord is een lamp ..... 53

78. Uw woord wekt ons op ..... 53

79. Van U is de toekomst ..... 53

80. Wanneer ik roep tot U ..... 53

81. Zie ons jouw mensen ..... 53

**VREDESWENS ..... 54**

82. Agnus Dei ..... 54

83. Dona nobis pacem ..... 54

84. Geef vrede, Heer, geef vrede ..... 54

85. In Gods hand ..... 55

86. Lam Gods ..... 55

87. Vredeslied ..... 56

88. Vrede voor jou ..... 56

89. Vrede wens ik je toe ..... 56

90. Zuster en broeder, vrede voor jou ..... 57

**OFFERANDE (alleen in een Eucharistieviering) ..... 57**

91. Als wij dan eten van dit brood ..... 57

92. Brood op tafel ..... 57

93. De schaal met brood ..... 58

94. God, zegen dit brood .....	58
95. Het brood in de aarde gevonden.....	58
96. Het lied van het brood ten leven.....	59
97. Hij brak het brood .....	60
98. Hij ging van stad tot stad .....	60
99. Hij is ons niet vergeten .....	61
100. Ik bied u dit brood.....	62
101. Immaculata (Marialied) .....	62
102. Levend Woord.....	63
103. Neemt en eet .....	63

**COLLECTE / COMMUNIE / ANDERE MOMENTEN ..... 64**

104. Abba, Vader.....	64
105. Alle wegen van de wereld.....	64
106. Als je geen liefde hebt .....	65
107. Als je hart zwaar is van zorgen. ....	65
108. Als regen die de aarde drenkt .....	66
109. Ave Maria .....	67
110. Ave verum corpus .....	67
111. Blijf geborgen in je naam .....	67
112. Blijf mij nabij.....	68
113. Blijf mij nabij.....	69
114. De hemel reikt ons leeftocht aan .....	69
115. De steppe zal bloeien - Lied van de opstanding.....	70
116. De stilte .....	71
117. Dit is de dag.....	71
118. Eens als de bazuinen klinken (Het lied van het andere leven) ..	72
119. Een teken van leven.....	73
120. Geef mij kracht.....	74
121. Gij schreef mijn naam .....	74
122. God groet U, zuivere bloeme.....	75
123. God van alle mensen .....	75
124. Groter dan ons hart .....	76
125. Handen heb je om te geven.....	77
126. Heer, God van vrede .....	78
127. Heer, herinner U de namen .....	79
128. Hier is een stad gebouwd .....	80

129. Hoor ik dat woord .....	80
130. Houd mij in leven .....	81
131. In het Licht.....	82
132. In Paradisum & Chorus Angelorum .....	83
133. Jouw naam blijft in ons hart .....	83
134. Laat ons maar van liefde zingen .....	84
135. Lux aeterna, communio .....	84
136. Magnificat .....	84
137. Mens, wij dragen je op handen .....	85
138. Midden in de dood.....	85
139. Moge jou vergezellen .....	86
140. Nu gaan de bloemen nog dood .....	87
141. Onze Vader, maak alles nieuw.....	88
142. O reinste der scheps'len .....	88
143. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven .....	89
144. Panis Angelicus.....	89
145. Roept God een mens tot leven .....	90
146. Rust in vrede .....	90
147. Ten Paradijze.....	91
148. U kennen, uit en tot U leven.....	91
149. U zij de glorie.....	92
150. Uit uw hemel zonder grenzen .....	92
151. Veni Jesu.....	93
152. Vergeet niet hoe wij heten .....	93
153. Voor mensen geboren .....	94
154. Waar liefde mensen samenvoegt.....	95
155. Wees gegroet, Maria .....	95
156. Wees gegroet o sterre .....	95
157. Wij Groeten U, o Koningin .....	96
158. Wonen overal.....	96
159. Zingt een nieuw lied alle landen .....	97
160. Zingt voor de Heer van liefde en trouw .....	98
161. Zingt voor Hem.....	98
162. Zolang er mensen zijn .....	99

# OPENING / INTREDE

## 1. Ach, het huis is verlaten

tekst: A. Govaart, B. Schierbeek, K. Rose/ vertaling: A. Govaart/ muziek: R. Goorhuis

Ach, het huis is verlaten,  
de ramen gesloten  
het koord is gebroken,  
wat rest is slechts stof.

Ach, wat is dan een mensje?  
Toch zijt Gij bewogen  
om ons die hier leven  
geboeid door de dood.

Refr:       Wie door het kruis getekend  
              in water ondergaat,  
              die sterft en zal nieuw leven  
              voorbij aan alle kwaad,  
              in uw licht.

God, uw licht is verschenen.  
In 't holst van het duister  
kroont Gij ons met luister,  
wordt Gij mens met ons.

Licht, wilt Gij ons ontvangen  
in uw huis van vrede,  
uw ruimte van leven  
voorbij onze grens?       refrein

## 2. Een mens te zijn op aarde

tekst: W. Barnard/ muziek: Straatsburg 1545

Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,

is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,  
een levende, een dode,  
een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt;  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan.

### **3. Ga mee met hem/haar**

Ga mee met hem/haar, trek lichtend voor hem/haar uit,  
naar tijd en land door U ooit aangeduid.

Brengt hem/haar naar huis waar enkel liefde woont,  
waar ieder mensenleven wordt bekroond.

Ga mee met hem/haar en geef hem/haar zelf uw hand,  
geleid hem/haar Heer tot aan de overkant;  
door duister heen, naar bron van eeuwig licht,  
is zonder Uw geleide, zonder zicht.

Ga mee met hem/haar. Wie is hij/zij zonder U?  
Draag hem/haar op handen, juist wanneer hij/zij nu  
op weg moet gaan voor d'allerlaatste reis;  
brengt U hem/haar zelf Heer in het paradijs.

### **4. Ga mee met ons**

muziek: Blijf mij nabij, W. Monk

Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit  
naar tijd en land door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd;  
gun ons een flits, een teken in de tijd.  
Dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft,  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop;  
houdt steeds in ons de toekomst-mens ten doop.

## 5. Gij, die verrezen zijt

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: ± 1640, Freylinghausen, 1741 (bew.)

Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister;  
Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister.  
Heer, op uw licht  
zijn onze ogen gericht,  
voer ons omhoog uit het duister.

Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven;  
Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw lichaam gegeven.  
Christus, uw Bloed  
heeft ons bewaard en gevoed;  
Herder en leidsman ten leven.

Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde,  
Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader.  
Gij spreekt ons vrij,  
teken van leven zijt Gij.  
Voer ons omhoog naar uw Vader.

## 6. God die ons heeft voorzien

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: Gelukkig is het land

God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam,  
die ons ten leven riep en houdt in het bestaan.  
Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon  
die mens is zoals wij en in ons midden woont.

Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard.  
Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard.  
Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen zijn?  
Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn.

Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed.  
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed.  
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn.  
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn.

## **7. God heeft het eerste woord**

tekst: J. Wit/m. G. Kremer

God heeft het eerste woord,  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord,  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord,  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

## **8. Hier wordt voor God een huis gebouwd**

tekst: A. den Besten/ muziek: Nürnberg 1676

Hier wordt voor God een huis gebouwd  
nu wij er samen komen  
en bidden of Hij hier wil zijn,  
om onder ons te wonen.

Hier wordt het Licht ontstoken dat  
ons zegt: de doden Leven,  
want Hij is zelf ons voorgegaan,  
Hij gaf ons Eeuwig Leven.

Hier wordt een Boek open gelegd,  
en klinken goede woorden,



van God die van de mensen houdt  
en die naar ons wil horen.

Hier wordt het kruis centraal gesteld:  
het spreekt van dood en Leven,  
want God die alle mensen telt,  
zal Eeuwig leven geven.

## **9. Ik sta voor U**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: B. Huijbers

Ik sta voor U in leegte en gemis.  
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.  
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,  
dood is mijn lot, hebt Gij and're zegen?  
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?  
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen.  
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen?  
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan Uw Zoon besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

## **10. In rouw en eerbied**

muziek: Ik sta voor U in leegte en gemis, B. Huijbers

In rouw en eerbied zijn wij hier bijeen,  
om kracht en troost en om geloof verlegen.  
Een zeer geliefde mens ging van ons heen:

één die ons was – en blijven zal - ten zegen.  
Wij blijven achter, maar toch niet alleen.  
In liefde komen wij elkaar weer tegen.

U, Eeuwige, de bron die leven zijt,  
van leven om het met elkaar te delen.  
Gij wilt ons aan de toekomst toegewijd,  
dat wij de minste mens zijn toegenegen.  
U kent de mens van tijd en eeuwigheid;  
Laat onze doden leven in uw zegen.

Dat enig woord, dat ons bevrijdt en richt,  
dat in ons leeft en ons beweegt te leven  
Als nieuwe mensen voor Gods aangezicht,  
dat hoge woord heeft zij haar stem gegeven.  
Dat zij het nu verstaan mag in het licht.  
Moge zij staan –voorgoed – haar hoofd geheven.

*(aanpassen hij of zij 3e couplet)*

## **11. Lied aan het licht; Licht dat ons aanstoot**

tekst: H. Oosterhuijs/ muziek: A. Oomen

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.

## **12. Om de aarde te bewonen**

tekst: M. Steehouder/ muziek: J. Vermulst

Om de aarde te bewonen,  
met elkaar voor God te staan  
in dit uur van ons bestaan,  
zijn wij tot elkaar gekomen.

Leven is van zeven dagen  
lief en leed, verdriet en licht,  
als een boek dat voor ons ligt,  
als een blad met open vragen.

Nu dan midden in ons leven  
noemen wij de naam van God  
als de roepstem van ons lot,  
als een woord aan ons gegeven.

God van mensen als een wonder,  
niemand weet waarom en hoe,  
komt zijn naam nu op ons toe,  
want we kunnen maar niet zonder.

### **13. Op handen gedragen**

muziek: Komt ons in diepe nacht ter ore

Wanneer wij mensen zijn geboren,  
schrijft Gij de namen in Uw hand,  
worden wij meer dan ooit te voren,  
gedragen naar het Nieuwe Land,  
waar alle stervelingen wonen,  
de reis daarheen duurt levenslang,  
maar, zegt de Heer, je zult er komen,  
Ik breng je zelf, dus wees niet bang!

Daar zul je lachen, nooit meer huilen,  
het bruiloftsmaal staat voor je klaar!  
Daar mogen alle mensen schuilen,  
wordt Gods belofte eeuwig waar.  
Maar welke mens kan dat doorgronden,  
verstaan wat van de hemel is?  
Wij voelen pijn van diepe wonden,  
wat blijft dat is een groot gemis.

Wees daarom God met ons, de Herder,  
die waakt en onze voeten leidt,  
want enkel Gij weet hoe nu verder,  
wij zelf zijn onze richting kwijt.  
Draag ons nu veilig in Uw handen  
en sla Uw mantel om ons heen;  
laat ons in dit verdriet niet stranden,  
niet met de pijn van dood alleen.

### **14. Pelgrimstocht der mensen**

tekst: A. Lohmann/ melodie: Land of hope and glory

Pelgrimstocht der mensen;  
veertig jaar woestijn,  
onvervulde wensen,  
't Land zal heerlijk zijn!  
Wie aanhoort ons bidden,

wie ziet naar ons om?  
God, trek in ons midden;  
kom Heer Jezus kom.  
God, trek in ons midden;  
kom Heer Jezus kom.

Vrucht van eenzaam sterven,  
't leven overwon!  
Wij gaan 't Land nu erven,  
God is zelf haar Zon.  
Trekkingen vol vertrouwen,  
werpt uw last op Hem.  
God is zelf aan 't bouwen,  
't nieuw Jeruzalem.  
God is zelf aan 't bouwen,  
't nieuw Jeruzalem.

## 15. Requiem, introitus

uit: 'Missa pro defunctis'

Requiem aeternam dona eis Domine:  
et lux perpetua luceat eis.  
Te decet hymnus, Deus, in Sion;  
et tibi reddetur votum in Ierusalem.  
Requiem .....

*Heer, geef hun de eeuwige rust  
en het eeuwige licht verlichte hen.  
Voor U moet men zingen, God, op de Sion,  
en U dank brengen in Jeruzalem.*

## 16. Uit vuur en ijzer

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: Poolse volksmelodie

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd als licht, zo eeuwen oud,  
uit alles wordt een mens gebouwd  
en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn,  
om zout en zoet en zuur te zijn,  
om mens voor een mens te zijn  
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn,  
om anderman een woord te zijn,  
om niemand weet hoe groot en klein,  
(- gezocht, gekend, verloren -)  
om avond en morgenland,  
om hier te zijn en overkant,  
om hand in een andre hand,  
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijs als licht te zijn,  
om lippen, water, dorst te zijn,  
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander.  
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt,  
om leven in lief en leed  
gaan mensen tot elkander.

## **17. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht**

tekst: A. den Besten/ muziek: Nürnberg 1676

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

## **18. Waar zal ik gaan met al mijn dromen**

muziek: Licht dat ons aanstoot, A.Oomen

Waar zal ik gaan met al mijn dromen,  
met wat in mensen roept en zucht?  
Waar vind ik veilig onderkomen,  
wie stelt een mensenhart gerust?  
Waar kan ik roepen, kan ik zwijgen,  
wie zal wat in mij leeft, verstaan?  
Waar zal ik lied en lof belijden,  
geborgens met mijn goed en kwaad?

Wie zal met mij de nacht doorwaken,  
wie tot de avond met mij gaan?  
Waar zal ik brood en vrede smaken,  
wie raakt een mens ten diepste aan?  
Herder van mensen, zult Gij vinden  
die dwalend door de wereld gaan?  
Breng al uw liefde mij te binnen,  
meer dan een mens met ons begaan.

Zoekend op pleinen en in straten  
zijt Gij naar mensen uitgegaan.  
Wie ben ik dat ik, ooit verlaten,  
voor U onvindbaar zou bestaan?  
Eens zult Gij al mijn tranen drogen,  
maakt Gij niet al uw woorden waar?  
Hoe zoudt Gij ooit een mens verstoten,  
uw eigen hand heeft ons gemaakt.

## 19. Wanneer wij hier samenkomen

muziek: Eens als de bazuinen klinken

Wanneer wij hier samenkomen  
in verdriet en rouw bijeen;  
Dan wil Gij, Heer, bij ons wonen,  
ligt uw mantel om ons heen,  
hebt Gij onze hand genomen,  
want Gij laat geen mens alleen.

## 20. Wij treden biddend in uw licht

tekst: J.C. van Leeuwen/ muziek: Gregoiaans

Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht,  
die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft.

God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid,  
geef dat uw alverlossend woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

God, Zoon, die door uw offerdood  
de deur naar 't leven weer ontsloot,  
wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde, Heer.

God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt,  
breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de christenkerk.



## **21. Wij zoeken U**

tekst: H. Jongerius/ muziek: F.J. Thrupp

Wij zoeken U als wij samenkomen  
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij breken brood en delen het samen,  
hopen dat het wonder geschiedt,  
hopen dat wij op Hem gaan gelijken  
die ons dit teken als spijs achterliet.

Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort,  
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

## **22. Ziet Gij ons hier verzameld**

tekst: A. Govaart/ muziek: R. Goorhuis

Ziet Gij ons hier verzameld,  
getekend door verdriet?  
Kom wil ons niet beschamen,  
verdwaald in vreemd gebied.  
God hoort Gij onze klachten,  
een schreeuw, naar zin op zoek?  
Gij kent onze gedachten  
de stilte en de vloek.

Daal af en laat U vinden  
en keer ons naar U toe.

Wij tasten in de blinde,  
wij zijn het zoeken moe.  
Het woord van de beginne,  
het woord dat troost en richt,  
uw woord hier in ons midden,  
dat voor geen duister zwicht,

dat wijst ons nieuwe wegen,  
de dood verliest zijn macht.  
Gij hebt hem overmeesterd.  
Gij wist de tranen af  
en opent ons de ogen  
voor ruimte die verkwikt,  
waar vriend en vreemde mogen  
verkeren in uw licht.

### **23. Zomaar een dak**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: Comt nu met sangh

Zomaar een dak boven wat hoofden  
deur die naar stilte open staat.  
Muren van huid, ramen als ogen  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren  
vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan  
doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis.

## **24. Zo vriendelijk en veilig als het licht**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: B. Huijbers

Zo vriendelijk en veilig als het licht  
zoals een mantel om mij heen geslagen  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht  
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om,  
als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw Mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

# LICHTRITUS

## 25. Als alles duister is

uit: Taizé

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

## 26. De weg is afgelopen

tekst: A. Govaart, B. Schierbeek, K. Rose/ vertaling: A.Govaart/ muziek: R. Goorhuis

De weg is afgelopen,  
voor moede voeten rust,  
de zwaartekracht vervluchtigt  
niets houdt je vast.  
De Levende ontvouwt zich  
en je hult je in je nieuw kleed van licht.

De schaduwen verwaaien  
de schuld, het hard gelag.  
Een enkel woord blijft bij je  
misschien een dag.  
De Levende ontvouwt zich  
en hult je in je nieuw kleed van licht.

Nu woon je in de vrijheid  
geen aanvang en geen slot.  
Geen aardse banden binden,  
maar louter God.  
De Levende ontvouwt zich  
en hult je in je nieuw kleed van licht.

## 27. Licht als een schijnsel in ons midden

muziek: Licht dat ons aanstoot, A.Oomen

Licht als een schijnsel in ons midden  
vuur dat de duisternis verjaagt.

Licht waar wij dagelijks om bidden  
Waar ieder mens in nood om vraagt.  
Zegen dit uur, laat ons weer vinden  
de kracht, de moed om door te gaan,  
dat wij ons aan elkaar verbinden  
en naast de ander durven staan.

Licht oud symbool en simpel teken  
van Licht dat deze wereld warmt,  
dwars door de dood heen niet bezweken,  
licht dat zo ieder mens omarmt.  
Dat wij al lichtend warmte geven  
ja, dat de duisternis niet wint  
en wij elkaar geluk toeleven  
in zorg om ieder mensenkind.

## **28. Licht dat terug komt**

muziek: A. Plieger-van der Heide

Licht dat terug komt.  
Hoop die niet sterven wil.  
Vrede die bij ons blijft.

## **29. Vervul dit huis**

Vervul dit huis met hart en geest  
met aandacht voor de kleinen.  
Dat al wie hier naar binnen gaat  
Hem noemen zal de kleine.

# VERGEVING

## 30. Een schoot van ontferming

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: A.Oomen

Een schoot van ontferming is onze God.  
Hij heeft ons gezocht en gezien  
zoals de opgaande zon aan de hemel.  
Hij is ons verschenen  
toen wij in duisternis waren,  
in schaduw van dood.  
Hij zal onze voeten richten  
op de weg van de vrede.

## 31. Heer Jezus, koning en gezalfde Gods

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: B. Huijbers

*Voorzang:*

1. Heer Jezus, koning en gezalfde Gods
2. Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,
3. Heer Jezus, woord en evenbeeld van God
4. Heer Jezus, licht en aangezicht van God,
5. Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God
6. Heer Jezus, onze broeder, onze God

*Na elke aanroep zingen allen:*

Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

## 32. Heer, ontferm U

Heer, ontferm U (3x)  
Christus, ontferm U (3x)  
Heer, ontferm U (3x)

## 33. Heer ontferm U

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

### **34. Heer ontferm U - naar het Byzantijns**

Heer ontferm U. (3x)

Christus ontferm U. (3x)

Heer ontferm U. (3x)

### **35. Heer ontferm U - Nicolaasmis**

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Christus ontferm U, Christus ontferm U, Christus ontferm U.

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

### **36. Kyrie**

Kyrie eléison.

Christe eléison.

Kyrie eléison.

### **37. Lied om ontferming**

tekst: Adri Bosch/ muziek: Floris van der Putt

Wat is de mens, wat zijn de dagen  
die aan de mens gegeven zijn:  
wankel geluk, winnen en wagen,  
nieuwe geluiden, oude pijn,  
gras, dat vergaat, niet minder niet meer,  
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer.  
God, geef de mens woorden van waarde.  
Niet van het brood alleen leeft hij,  
God, geef de mens leven op aarde,  
spreek hem van dode wetten vrij.  
Kyrie eleison.

### **38. Wij die zo vaak de belofte vergeten**

tekst: G. Luijpers/ muziek: H. Bulder

Wij, die zo vaak de belofte vergeten,  
God, ontferm u over ons.  
Wij, die de naam van de naasten niet weten,  
God, ontferm u over ons.

't Lied van de hoop is al gaande versleten,  
God, ontferm U over ons.

Angst die ons dof en krachteloos maakt,  
Christus denk aan ons.  
Knagend verdriet dat ons wezen raakt,  
Christus denk aan ons.  
Vriendschap door ons te bitter gemaakt,  
Christus denk aan ons.

Iedere dag dat wij u niet vertrouwen,  
God, ontferm u over ons.  
Vesting van eigen gelijk die we bouwen,  
God, ontferm u over ons.  
Pijn om het als uw mens uit te houden,  
God, ontferm u over ons.

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

## **T U S S E N Z A N G ( bij voorkeur een psalm)**

### **39. Als gij naar de woorden luistert**

tekst: H. Jongerius/ muziek: D.G. Corner

Als gij naar de woorden luistert  
die hier tot u zijn gezegd  
zullen zij een licht ontsteken,  
wijzen zij de goede weg.

Als gij naar de woorden luistert  
die van mij geschreven staan  
zullen zij van vrede spreken  
die er schuilgaat in mijn naam.



Als gij naar mijn woorden luistert  
ze van harte wilt verstaan  
zullen zij de Vader tonen,  
zult gij niet verloren gaan.

Als gij naar mijn woorden luistert  
brengt de dood niet langer vrees,  
wordt gij tot Gods zoon herboren,  
ademt gij zijn levensgeest.

#### **40. Als God ons thuisbrengt - psalm 126**

tekst: Vijftig Psalmen/ muziek: B. Huijbers

Allen: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn (2x).

Koor: Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen".  
Ja, Gij doet wonderen,  
God in ons midden, Gij onze vreugde.

Allen: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn (2x).

Koor: Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  
zoals rivieren in de woestijn, die, als de regen valt,  
opnieuw gaan stromen.  
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.  
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Allen: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn (2x).

#### **41. Barmhartige Heer - psalm 103**

tekst: Vijftig Psalmen/ muziek: B. Huijbers

Refrein: Barmhartige Heer, genadige God.

Ja, wat de hemel is voor de aarde,  
dat is zijn liefde voor hen die geloven.

Refrein

Zover als het oosten van het westen vandaan is,  
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. Refrein

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten  
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. Refrein

Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen  
in het open veld; dan waait de wind en zij zijn verdwenen. Refrein

Maar duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren,  
zijn woord behartigen en het volbrengen. Refrein

## **42. De Heer heeft mij gezien**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: B. Huijbers

De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht  
geef mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voorlief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  
plant als een boom in ons zijn eigen leven,  
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  
en wat zij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,  
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen.  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,  
zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen.

## **43. De Heer is mijn licht en mijn heil - psalm 27**

tekst: I. Gerhardt, M. van der Zeyde/ muziek: H. Brüggem

Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil:  
wie zou ik dan vrezen?

De Heer is mijn licht en mijn heil,  
wie zou ik dan vrezen?

De Heer is mijn burcht, mijn behoud:  
voor wie zou ik beducht zijn? Refrein

Dat éne vroeg ik van de Heer,  
dat is al mijn verlangen:  
daar te zijn in het huis van de Heer,  
al de dagen mijns levens. Refrein

Heer, hoor mijn aanroep tot U,  
geef mij genadig uw antwoord.  
Gij zegt en mijn hart spreekt het na:  
"zoekt mijn aanschijn",  
uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Refrein

#### **44. De stilte zingt U toe, o Here - psalm 65**

tekst: W. Barnard/ muziek: 1543/Lyon 1548

De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

Zalig wie door U uitverkoren, mag wonen in uw hof,  
hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof.  
Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed.  
Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed

Gij antwoordt met geduchte daden, Gij treedt voor ons in 't krijt.  
God van ons heil, Gij gaat te rade met uw gerechtigheid.  
O Gij vertrouwen aller landen die ver gelegen zijn,  
Gij houdt het oordeel in uw handen, de aard' is uw domein.

Gij plant de bergen vast in d' aarde, omgord met heldenmoed.  
Gij, die de heidentrots bedaarde, stilt ook de watervloed.  
De volkeren van verre vrezen de tekens van uw macht,  
U prijzend komt het licht gerezen, het juicht tot in de nacht.

Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek  
en tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week.  
Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan;  
zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan.

Gij kroont het jaar van uw genade. Waar Gij getreden zijt  
tooit de woestijn zich met een wade, de heuvels zijn verblijd.  
De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond.  
Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond.

#### **45. Door de wereld gaat een woord**

tekst: J. Wit/ muziek: W. ter Burg

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
“breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.”

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.  
Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een stoet  
die de ban brak van het bloed.  
Die bij wat op aarde leeft  
nu geen burgerrecht meer heeft. Refrein

Menigeen ging zelf op pad  
daar hij thuis geen vrede had.

Eeuwig heimwee spoort hem aan  
laat ook hem het woord verstaan.      Refrein

Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet,  
tegen onrecht tegen dwang  
richten pelgrims hun gezang.      Refrein

Velen, die de moed begaf,  
blijven staan, of dwalen af.  
Hunk'rend naar hun oude land.  
Reisgenoten, grijp hun hand.      Refrein

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
"breek uw tent op, ga op reis  
naar het land, dat Ik u wijs."      Refrein

#### **46. Een smekeling zo kom ik tot Uw troon - psalm 119**

tekst: J. Wit/ muziek: B. Huijbers

Een smekeling zo kom ik tot Uw troon:  
leg met uw woord beslag op mijn gedachten  
opdat ik in het licht der waarheid woon.  
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.  
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,  
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

Al uw geboden zijn gerechtigheid.  
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.  
Uw rechterhand geleide mij altijd;  
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.  
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,  
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,  
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.

Onthoud mij uw getuigenissen niet.  
Ik was een schaap, en had de weg verloren.  
Zoek Heer uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.  
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

#### **47. Geest, die vuur en liefde zijt**

tekst: J. Michels ±1933/ muziek: Antwerpen 1651

Geest, die vuur en liefde zijt,  
Geest die leeft van eeuwigheid,  
voortkomt van de Zoon en Vader,  
leid, o Heer, ons altijd nader  
door uw liefde, door uw licht,  
tot uw heilig aangezicht.

Geest van wijsheid, Geest van raad,  
aller dingen zuiv're maat,  
Trooster, die met wond're krachten  
bijstaat wie in leed versmachten:  
wees ons op de levenszee:  
vaste baak en veil'ge ree.

Geest, die waakzaam zijt en sterk,  
hoed het schip van Christus' Kerk.  
Stuur het tot aan 't zalig ende,  
tot der tijden loop zich wende  
van deez' onbestendigheid,  
in uw stralend' eeuwigheid.

#### **48. Heel de aarde jubelt en juicht - psalm 66**

Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
Alleluia, alleluia!

Ja heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven Zijn machtig beleid,

Omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid. Refrein

Ja God is goed, schenkt ons zijn zegen,  
toont ons Zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen  
heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein

Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan;  
Die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein

Laat alle volken Uw Almacht vrezen,  
aller lof zij U gewijd,  
laat Heer Uw Naam bezongen wezen  
in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein

#### **49. Het lied van alle zaad**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: oude volksmelodie

Wie als een god wil leven hier op aarde  
Hij moet de weg van alle zaad  
En zo vindt hij genade.

Hij gaat de weg van alle aardse dingen  
Hij heeft het lot met hart en ziel  
van alle stervelingen

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven  
het kleinste zaad in weer en wind  
moet sterven om te leven.

De mensen moeten sterven voor elkander  
het kleinste zaad wordt levend brood

zo voedt de een de ander.

En zo heeft onze God zich ook gedragen  
en zo is Hij het leven zelf  
voor iedereen op aarde.

## **50. Hoe is uw naam - psalm 103**

tekst: Vijftig Psalmen/ muziek: B. Huijbers

Hoe is uw naam, waar zikt Gij te vinden, eeuwige God,  
wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde.  
Eeuwige God, wij willen U zien. Geef ons vandaag een  
teken van liefde.

Want wat de hemel is voor de aarde, dat is uw liefde  
voor hen die geloven.

Geef ons een teken van liefde.

Gij, de vergeving van alle zonden, recht en gerechtigheid voor deze  
wereld.

Gij, de vergeving van alle zonden, geef ons vandaag een  
teken van liefde.

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, dat wij uw  
mensen zijn, Gij, onze God.

Hoe is uw naam, waar zikt Gij te vinden, eeuwige God,  
wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde.



## 51. Hoor hoe God met mensen omgaat

tekst H. Jongerius/ muziek: trad. Engels

Hoor hoe God met mensen omgaat,  
hoe Hij zijn belofte houdt,  
die de mensen van den beginne  
adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij Adam koning schiep  
die zou heersen over alles  
wat Hij in het leven riep.

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij onze Schepper is  
die ons maakt tot zijn getuigen  
dragers van zijn beeltenis.

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij Noach uitzicht bood  
die Hij redde uit het water,  
uit het duister van de dood.

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij deed met Abraham  
die Hij nageslacht beloofde  
takrijker dan korrels zand.

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij Mozes riep bij naam  
die zijn volk de weg moest wijzen  
naar het land van Kanaän.

## 52. Ik roep uit de diepten - psalm 130

tekst: Psalmen in Nederlands proza/ muziek: J. Gelineau

Refrein: Ik roep uit de diepten tot U, Heer!  
Want bij U, Heer, is erbarming!

Uit diepten, o Heer, roep ik tot U,  
Heer, hoor naar mijn stem.  
Laat uw oor aandachtig luist'ren  
Naar de stem van mijn smeken. Refrein

Als Gij de zonden gedenkt, o Heer,  
Heer, wie zal het bestaan?  
Maar bij U is vergeving,  
Opdat in vreze Gij gediend wordt. Refrein

In vertrouwen verwacht ik den Heer,  
Ik vertrouw op zijn woord.  
Mijn ziel ziet uit naar den Heer  
Meer dan wachters naar de morgen. Refrein

Want bij den Heer is er erbarming  
en de weelde der verlossing,  
En Hij zal Israël verlossen  
Van al zijne zonden. Refrein

## 53. Jerusalaim

muziek: Israëlische volkswijs/ bewerking: A. van H.

Er is een stad voor vriend en vreemde,  
diep in het bloemendal,  
er is een mens die roept om vrede,  
die mens roept overal.

Refrein: Jerusalaim, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis,  
Jerusalaim, stad van vrede,  
breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen  
voorbij het dodendal,  
er is een vader met zijn zonen,  
zij roepen overal. Refrein

Er is een tafel om te eten  
voorbij het niemandsland.  
Er is een volk dat wordt vergeten,  
dat volk roept overal. Refrein

Er is een wereld zonder grenzen,  
zo groot als het heelal.  
Er is een hemel voor de mensen,  
dat hoor je overal. Refrein

#### **54. Jeruzalem, mijn vaderstad**

tekst: W. Barnard/ muziek: 16<sup>e</sup> eeuw Engels

Jeruzalem, mijn vaderstad,  
mijn moederhuis wanneer  
zal ik u zien zoals gij zijt:  
de bruid van onze Heer.  
Daar is geen pijn en geen verdriet,  
geen afgunst en geen nijd,  
en angst en armoe zijn er niet,  
maar altijd vrolijkheid.

God geve mij Jeruzalem,  
dat ik eens op een dag  
een pelgrim aan uw poorten ben  
en dat ik binnen mag.  
De negers met hun loftrompet,  
de joden met hun ster;  
de laatste is de eerste hier,  
al kwam hij ook van ver.

Van alle kanten komen zij  
de lange lanen door;  
het is een eindeloze rij:  
de kinderen gaan voor.  
Jeruzalem, mijn vaderstad,  
mijn moederhuis, wanneer  
Zal ik u zien zoals gij zijt:  
de bruid van onze Heer.

## 55. Mijn God zijt Gij - psalm 118

tekst: Vijftig Psalmen/ muziek: B. Huijbers

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,  
mijn God, U in de hoogte steken.  
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,  
zowaar als ik leef.

Refr: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Ik was gevangen en riep: God.  
En Hij heeft mij geantwoord.  
Hij heeft mij de ruimte gegeven,  
Hij komt voor mij op als een vriend. Refrein

Beter te schuilen bij God  
dan te vertrouwen op mensen.  
Beter te schuilen bij God  
dan te vertrouwen op macht. Refrein

Ik was geslagen,  
maar God heeft mij overeind geholpen.  
Ik zal niet sterven, ik zal leven,  
Hij tilt mij op.  
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,  
mijn God, U in de hoogte steken.  
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,  
zowaar als ik leef. Refrein

## 56. Mijn herder is de Heer - psalm 23

tekst: S. Ponten/ muziek: J. Goss/ bewerking: J. Valkestijn

Refrein: Mijn herder is de Heer  
nooit zal het mij aan iets ontbreken

Hij brengt mij naar grazige weiden.  
daar mag ik rusten aan de waterkant.  
Zo kom ik verkwikt weer tot leven  
Om verder te reizen aan zijn hand.

Al moet ik door duistere dalen.  
ik ben niet bang meer in het vreemde land.  
onder zijn hoede voel ik mijn veilig:  
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand.                      Refrein

Hij nodigt mij uit aan zijn tafel,  
en allen die tegen mij zijn gekant  
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven,  
dat Hij mijn beker vult tot de rand.

Overal komen geluk en genade  
mij tegemoet van alle kant.  
En altijd keer ik terug naar mijn Herder  
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand.                      Refrein

## 57. Naar U gaat mijn verlangen, Heer - psalm 25

tekst: Vijftig Psalmen/ muziek: B. Huijbers

Refrein:

Koor: Naar U gaat mijn verlangen, Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Allen: Naar U gaat mijn verlangen, Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Koor: Zoudt Gij ooit mij te schande maken,  
neen, voor allen die op U wachten  
zijt Gij een goede en betrouwbare God. Refrein

Koor: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,  
zet mij op het spoor van uw waarheid.  
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. Refrein

Koor: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,  
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,  
eeuwige God, wij willen U zien. Refrein

## 58. Niemand heeft U ooit gezien

tekst en muziek: Anoniem

Niemand heeft U ooit gezien,  
niemand kan verstaan,  
wie Gij voor ons mensen zijt,  
hoe wij U ter harte gaan.

Refr: Spreek een woord, God, spreek ons aan,  
toon dat wij voor U bestaan!

Mensen zijn als morgendauw,  
mensen zijn als gras,  
dat verdroogt onder de zon,  
niemand weet meer waar het was. Refrein

Mensen zijn een ademtocht,  
bladeren in de wind.  
Leven maar voor één seizoen,  
sterven als de vorst begint. Refrein

Mensen zijn een vogelvlucht,  
mensen gaan voorbij,

alle uren van de dag  
komt de dood hen naderbij.

Refrein

Mensen worden ademloos,  
kunnen niet bestaan,  
als hun namen niet voorgoed  
in Uw hand geschreven staan.

Refrein

## 59. Requiem, graduale

uit: 'Missa pro defunctis'

Requiem æternam, dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.  
In memoria æterna erit iustus,  
ab auditione mala non timebit.

*Heer, geef hun de eeuwige rust;  
en het eeuwige licht verlichte hen.  
De rechtvaardige blijft eeuwig in gedachten;  
voor kwade tijding hoeft hij niet te vrezen.*

## 60. Tijd van leven

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: Genève 1551

Tijd van vloek en tijd van zegen  
tijd van droogte tijd van regen  
dag van oogsten tijd van nood  
tijd van stenen tijd van brood.  
Tijd van liefde nacht van waken  
uur der waarheid dag der dagen  
toekomst die gekomen is  
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten tijd van tranen  
tijd van mooi zijn tijd van schamen  
tijd van jagen nu of nooit  
tijd van hopen dat nog ooit.

Tijd van zwijgen zin vergeten  
nergens blijven nergens weten  
tijd van kruipen angst en spijt  
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen  
wie het houdt bij wat hij heeft  
sterven zal hij ongeleefd.

Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen  
wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud.

## **61. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar - psalm 72**

tekst: Vijftig Psalmen/ muziek: T. Löwenthal

Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  
Hij geeft hoop aan rechtelozen,  
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,  
Hij zal de machten die ons dwingen  
breken en binden, Hij zal leven,  
onvergankelijk als de zon.

Refrein

Zoals de dauw die de aarde drenkt,  
zo zal Hij komen en in die dagen  
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,  
zal er vrede in overvloed zijn.

Refrein

Dan dragen de bergen schoven van vrede  
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,  
een vloed van koren, golvende velden,  
een stad rijst op uit een zee van groen.

Refrein



Zijn naam is tot in eeuwigheid,  
zolang de zon staat aan de hemel.  
Zijn naam gaat rond over de aarde,  
een woord van vrede van mens tot mens.      Refrein

## **62.    Want mijn Herder is de Heer - psalm 23**

tekst: Psalmen in Nederlands proza/ muziek: J. Gelineau

Refrain:    Want mijn Herder is de Heer:  
              nooit zal er mij iets ontbreken.

Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets.  
Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel,  
Hij leidt mij naar rustige waat'ren om mijn ziel te verkwikken.      Refrein

Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn naam.  
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad.  
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, Gij zijt steeds bij mij.      Refrein

Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn vijand.  
Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker vloeit over.      Refrein

Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van mijn leven.  
In het huis van mijn Heer wil ik wonen tot in lengte van dagen.      Refrein

## **63.    Wie in Gods schaduw mag wonen - psalm 91**

tekst: J. Duin/ muziek: Genève 1551

Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij hem zoekt naar onderkomen  
vindt eenmaal vrede als zijn brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om hem heen als vriend.  
En Hij verlost hem van het kwade,  
opdat hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen  
om hem tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen hem op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen vrees of onheil doet hem beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van dagen zal God geven,  
rust aan een koele waterbeek.

Hem zal de nacht niet overvallen  
zijn dagen houden eeuwig stand.  
Duizenden doden kunnen vallen  
hij blijft geschreven in Gods hand.  
God legt zijn schild op zijn getrouwen  
die leven van geloof alleene.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om zijn tranen heen.

#### **64. Zegen ons met het licht van Uw ogen - psalm 104**

tekst: Vijftig Psalmen/ muziek: M. Pirenne

Zegen ons met het licht van Uw ogen,  
Heer onze God.

Refrein: Zegen ons met het licht van Uw ogen,  
Heer onze God.

Mijn Heer en mijn God,  
Gij zijt groot en geweldig,  
bekleed met luister en majesteit. Refrein

Gij hebt de aarde vast gegrond  
en tot in eeuwigheid wankelt zij niet. Refrein

Gij zijt de Schepper van maan en tijd  
van zon en van zonsondergang. Refrein

Uit zoveel dingen spreekt uw wijsheid,  
uw scheppingskracht vervult onze aarde. Refrein

Alles wacht op U, vol hoop,  
alle levenden vragen U om voedsel,  
Heer, onze God. Refrein

## **A C C L A M A T I E S**

### **65. Behoed mij, God**

Behoed mij, God. Tot U neem ik mijn toevlucht. (2x)

### **66. Eeuwige, erbarm U over ons**

Eeuwige, erbarm U over ons.

### **67. Gelukkig die het Woord hoort**

Gelukkig die het Woord hoort en het beleeft.  
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

### **68. Ik ben de weg**

Ik ben de weg en de waarheid en het leven.  
Kom tot de Vader, kom door mij.

Ik ben de weg en de waarheid en het leven.  
Kom tot de Vader, kom door mij.

### **69. Kom tot ons, o Heer**

Kom tot ons, o Heer, ontsteek uw licht in mij.  
Kom tot ons, o Heer, ontsteek uw licht in mij.

### **70. Levende God**

Levende God. U bent het Licht der wereld.

### **71. Luister Heer, verhoor ons bidden**

Luister Heer, verhoor ons bidden.  
Plant uw vrede in ons hart.

### **72. Neem mij aan zoals ik ben**

Neem mij aan zoals ik ben.  
Zuiver uit wie ik zal zijn.  
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

### **73. Niemand leeft voor zichzelf**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: Fl. van der Putt

Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer:  
aan Hem behoren wij toe!

### **74. O Heer God, erbarmend genadig**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: A. Oomen

O Heer God, erbarmend genadig lankmoedig,  
Rijk aan liefde, rijk aan trouw,  
Bewarend liefde tot het uiterste geslacht.

### **75. Omdat Gij het zijt**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: A. Oomen

Omdat Gij het zijt,  
groter dan ons hart,  
die mij hebt gezien,  
eer ik werd geboren.

### **76. U komt de lof toe**

tekst: W. Barnard/ muziek: F. Mehrrens

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen!

## **77. Uw woord is een lamp**

Uw woord is een lamp voor mijn voet,  
een helder licht op mijn pad. (2x)

## **78. Uw woord wekt ons op**

tekst: A. Govaart, B. Schierbeek, K. Rose / vertaling: A.Govaart/ muziek: R. Goorhuis

Uw woord wekt ons op, Waarachtige.  
uw brood doet ons leven.

## **79. Van U is de toekomst**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: T. Löwenthal

Van U is de toekomst, kome wat komt,  
licht dat niet dooft, liefde die blijft.

## **80. Wanneer ik roep tot U**

Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer.

## **81. Zie ons jouw mensen**

tekst: M. Steehouder/ muziek: A. van der Heide.

Zie ons jouw mensen,  
bewaar ons in jouw handen,  
breng ons naar jouw vrede.

# V R E D E S W E N S

## 82. Agnus Dei

uit: 'Missa pro defunctis'

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

*Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.*

*Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.*

*Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede.*

## 83. Dona nobis pacem

Dona Nobis Pacem

*Geef ons vrede*

## 84. Geef vrede, Heer, geef vrede

tekst: Jan Nooter/ muziek: Antwerpen 1539

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,  
er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein,  
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

## **85. In Gods hand**

Ik droomde eens en zie ik liep  
aan 't strand bij lage tij  
Ik was daar niet alleen want ook  
de Heer liep aan mijn zij  
We liepen saam het leven door  
en lieten in het zand  
een spoor van stappen, twee aan twee  
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij  
en zag mijn levensloop  
in tijden van geluk en vreugd,  
van diepe smart en hoop.  
Maar als ik goed het spoor bekeek  
zag ik langs heel de baan  
daar waar het juist het moeilijkst was  
maar een paar stappen staan.

Ik zei toen: Heer, waarom dan toch  
juist toen 'k U nodig had  
juist toen ik zelf geen uitkomst zag  
op 't zwaarste deel van 't pad.  
De Heer keek toen vol liefd' mij aan  
antwoordde op mijn vragen  
Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was  
toen heb ik jou gedragen.

## **86. Lam Gods**

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.

muziek: Fl. van der Putt

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede.

### **87. Vredeslied**

Reiken wij elkaar de hand.  
Dat de Heer ons mag behoeden.  
Reiken wij elkaar de hand.  
Wensen wij elkaar het goede.

Vrede hier op deze plaats,  
vrede overal op aarde.  
Vrede in je huis, je hart.  
Vrede heeft de grootste waarde.

Vrede Heer, o vrede Heer.  
Vrede is van grote waarde.  
Vrede Heer, o vrede Heer  
voor elk mens op deze aarde.

Vrede hier op deze plaats,  
vrede overal op aarde.  
Vrede in je huis, je hart.  
Vrede heeft de grootste waarde.

### **88. Vrede voor jou**

muziek: T. Löwenthal

Vrede voor jou ,vrede voor jou, vrede voor jou.

### **89. Vrede wens ik je toe**

Vrede wens ik je toe.  
Liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde:  
Vrede wens ik je toe.



Zegen wens ik je toe.  
Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe.

**90. Zuster en broeder, vrede voor jou**

Zuster en broeder, vrede voor jou, vrede voor u van de Eeuwige.

**O F F E R A N D E ( alleen in een Eucharistieviering)**

**91. Als wij dan eten van dit brood**

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt, totdat Hij komt.

**92. Brood op tafel**

Brood op tafel, een hand gevuld,  
met wat in het leven geen uitstel duidt.  
De honger stillen iedere dag.  
Gewoon wat een mens niet ontbreken mag.

Beker met wijn, een vredewens,  
elkaar begroeten van mens tot mens.  
Verbonden worden met iedereen,  
want wie houdt het uit moederziel alleen.

Maaltijd houden met Hem die sprak  
en zich in zijn leven tot voedsel brak.  
Kom samen eten, drink van de wijn,  
want zo wil hij zelf in ons midden zijn.

### **93. De schaal met brood**

De schaal met brood van graan vermalen,  
gedoopt in tranen,  
daag'lijks brood.

De beker wijn van dorst en lijden,  
van bittere tijden,  
bloedverbond.

Het brood, de wijn zijn nieuw betekend.

Gij deelt het leven uit,  
voorgoed.

Gij maakt ons nieuw, het brood moet breken,  
de wijn doet spreken  
van uw trouw.

### **94. God, zegen dit brood**

God, zegen dit brood.

En geef brood aan wie hongert  
en maak de honger naar recht  
bij verzadigden groot.

God, zegen dit brood.

### **95. Het brood in de aarde gevonden**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: A. de Klerk

Het brood in de aarde gevonden,  
het brood door handen gemaakt,  
het brood van tranen en zorgen,  
dat brood dan naar mensen smaakt.

Het brood van oorlog en vrede,  
dat dagelijks eendere brood,  
het vreemde brood van de liefde,  
het stenen brood van de dood.

Het brood dat wij duur verdienen,  
ons lichaam, ons geld, ons goed,  
het brood van ons samen leven,  
die schamele overvloed.

Dat brood dat wij moeten eten  
om niet verloren te gaan.  
Wij delen het met elkander  
ons hele mensenbestaan.

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij  
U zelf aan ons uit voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  
een God van vlees en bloed.

## 96. Het lied van het brood ten leven

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: B. Huijbers

Refrein: Neemt Gods woord met hart en mond,  
eet en drinkt zijn nieuw verbond,  
gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt.

Gij hebt ons toegesproken  
tot in de diepste nood.  
Uw lichaam werd gebroken,  
uw vlees is waarlijk brood.            Refrein

Waar velen zijn gestorven  
hebt Gij ons honderdvoud  
een nieuw bestaan verworven  
Gij zijt ons lijfsbehoud.            (geen refrein)

Gij roept ons uit de zonde,  
Gij maakt ons brood en wijn,  
om met elkaar verbonden  
opnieuw uw volk te zijn.            Refrein

O lichaam ons gegeven  
o Heer van ons bestaan,  
geef dat wij van U leven,  
en niet verloren gaan. (geen refrein)

Heer God, hier in ons midden,  
maak uw belofte waar.  
Nu laat uw woord geschieden  
en schenk ons aan elkaar. Refrein

### **97. Hij brak het brood**

tekst: H. Jongerius

Hij brak het brood en nam zijn dood in eigen hand,  
Hij gaf de wijn, zijn stervenspijn ons in de hand.

Nu gaat zijn dood als levensbrood van hand tot hand,  
Zijn stervenspijn wordt vreugde in ieders hand.

Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand,  
zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn.

### **98. Hij ging van stad tot stad**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: B. Huijbers

Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:  
"tot u ben Ik gezonden".  
Voor zieken en gewonden  
had Hij een woord, een onderdak.

Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.  
Tot wie zou ik anders gaan?

Hij gaf aan blinden het gezicht,  
de nacht heeft hij verdreven,  
gaf doden weer het leven,  
waar Hij voorbijging werd het licht. Refrein

Daags voordat Hij gestorven is  
heeft Hij het brood genomen:  
“Hiertoe ben ik gekomen,  
doet dit tot mijn gedachtenis.”

Refrein

En alwie Jezus' naam belijdt  
zal wonderen verrichten  
en als een lamp verlichten  
de lange gang van onze tijd.

Refrein

## **99. Hij is ons niet vergeten**

melodie: Gij zijt in glans verschenen

Hij is ons niet vergeten,  
Hij schreef ons in Zijn hand.  
Hij gaat met ons Zijn wegen  
door nacht naar morgenland.  
Hij heeft ons leed doorleden,  
ging met ons door de dood,  
Zijn lichaam prijsgegeven,  
gedeeld, gebroken brood.

Als Hij ons heeft gezegend,  
wie zal dan tegen zijn?  
Hij leeft in ons Zijn leven  
aan nacht en dood voorbij.  
Gij hebt Uw volk geroepen  
met U op weg te gaan.  
Zoudt Gij ons niet behoeden:  
God-met-ons is Uw naam.

Gij hebt Uw woord gesproken,  
Uw ja ons toegezegd,  
Uw brood met ons gebroken,  
Gijzelf zijt onze weg.  
Zult Gij ons niet voltooien,  
met ons op weg gegaan

tot wij in vrede wonen,  
bezegeld met Uw naam?

### **100. Ik bied u dit brood**

Ik bied U dit brood, 't is als gave niet groot,  
neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand.  
In wijn en in brood, kom ik los van de dood,  
reikt de hemel, de aarde mijn hand.

Refrein: Heer, Heer, neem het aan, neem mijzelf ,  
neem mijn hart, mijn verstand.  
Want in wijn en in brood kom ik los van de dood,  
reikt de hemel, de aarde mijn hand.

Ik bied U de wijn, die een teken moet zijn  
van een nieuw en een eeuwig verbond.  
Waarin U herstelt, wat door al het geweld,  
ook in mij door het kwaad werd gewond. Refrein

Heer, Heer neem het aan. Neem mijzelf,  
Neem mijn hart, mijn verstand, want in  
Wijn en brood, kom ik los van de dood,  
Reikt de hemel de aarde mijn hand. Refrein

### **101. Immaculata (Marialied)**

Moeder Maria, wij komen U groeten.  
Vorstin van de engelen, Gij roemvolle maagd.  
Deur van de Hemel en toevlucht der mensen,  
gij die in liefde aan god hebt behaagd.

Refrein: Moeder van Jezus en moeder van mij.  
Immaculata, wees mij nabij 2x

Wanneer ik zoekend en tastend op weg ben  
Gij Lichtende sterre, geleidt dan mijn schreen.

Laat in de mensen mij Jezus ontmoeten.  
Breng ons tesamen en maak ons toch een. Refrein

Moeder als eenmaal mijn einde gaat naadren,  
Het sterfelijk leven voorgoed is voorbij.  
Wil mij geleiden naar 't huis van mijn Vader.  
Laat mij daar leven, U dankend heel blij. Refrein

## **102. Levend Woord**

Levend Woord aan ons gegeven.  
Levend Brood: breng ons tot leven.

## **103. Neemt en eet**

tekst: H. Jongerius/ muziek: trad. Engels

Neemt en eet met elkaar,  
leeft van het oergebaar,  
deelt tezamen brood en wijn,  
heelt de onmacht en de pijn.

Neemt en drinkt met elkaar  
wordt als een bedelaar  
levend met een open hand  
die geluk om niet ontvangt.

Komt, vernieuwt het verbond  
stemt in met hart en mond  
dankt de God die leven doet  
ons tot liefde samenroept.

# COLLECTE / COMMUNIE / ANDERE MOMENTEN

## 104. Abba, Vader

muziek: D. Bilbrough

Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d'uwe en ander geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.

## 105. Alle wegen van de wereld

Alle wegen van de wereld,  
leiden naar het leven toe,  
en de mens komt steeds tot geven  
nieuwe wegen, nieuwe moed.

Refrein: Laat zingen de mensen zingen wij blij,  
God blijft steeds nabij.  
Laat zingen de mensen zingen wij blij,  
Uw vreugd' o Heer zingt diep in mij.

Alle wegen die wij zoeken,  
is een zoeken naar elkaar,



willen wij elkaar ontmoeten,  
loopt je leven geen gevaar. Refrein

Alle wegen van het leven,  
houden ons geen toekomst voor,  
waar de Heer zichzelf blijft geven,  
dringt de liefde tot ons door. Refrein

### **106. Als je geen liefde hebt**

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
Vallen de dromen aan duigen,  
Dromen van vrede worden niet waar,  
Kwaad is niet om te buigen.

Refrain: Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria. (2x)

Als je geen antwoordt geeft op verdriet,  
Zullen tranen niet drogen,  
Als je het leed in de wereld niet ziet,  
Worden Gods woorden verbogen. Refrein

Als je geen ogen hebt voor het gemis,  
Als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus, die brood en die vis  
uit liefde deelde met velen. Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
is er geen hoop meer op zegen,  
Kinderen maak de liefde toch waar.  
schrijf het op alle wegen. Refrein

### **107. Als je hart zwaar is van zorgen.**

Als je hart zwaar is van zorgen en je heel verdrietig bent  
Is er iemand die je twijfels en je moeilijkheden kent

't is Maria onze moeder, eindeloos is zij je trouw.

't Is alsof haar ogen zeggen: 'k wacht op jou.

Refrein: Maria, moeder Maria hoe goed is het uw kind te zijn.  
Bescherm ons moeder Maria, Laat ons bij U veilig zijn.

Zoek je in 't woelige leven af en toe een stil moment  
Ga dan naar moeder Maria, niemand die je beter kent.  
Geef haar je volle vertrouwen, leg je vragen bij haar neer.  
Zij zal je gebed verhoren telkens weer. Refrein.

Als je steun zoekt bij Maria, blijft het kwaad bij je vandaan  
Alle namen van haar kind'ren heeft ze in 't hart geschreven staan  
Altijd zal ze naar je luist'ren en je voorspraak zijn bij God,  
Met haar hulp versta je beter Gods gebod. Refrein.

### **108. Als regen die de aarde drenkt**

Als regen die de aarde drenkt  
die droog en dorstig is:  
zo voedt het woord van God de mens  
die doods en duister is.

Als zonlicht dat het groen gewas  
uit zaad ontkiemen doet:  
zo geeft het woord van God de mens  
luister en nieuwe gloed.

Als schaduw die verkoeling brengt  
op 't heetste van de dag  
geneest het woord van God de mens  
die op bevrijding wacht.

O God, vernieuw de dorre grond,  
verzacht wat is verhard:  
maak ons gehoorzaam aan uw woord  
en mensen naar uw hart.

## 109. Ave Maria

Ave Maria, gratia plena.  
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,  
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.  
Ave Maria.

Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

*Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.  
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.*

*Heilige Maria, Moeder van God,  
bid voor ons, zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.*

## 110. Ave verum corpus

Ave verum corpus, natum de Maria virgine,  
vere passum immolatum in cruce pro homine.  
Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine;  
esto nobis praegustatum in mortis examine.

*Wees gegroet, waarachtig lichaam, dat geboren uit de maagd  
Maria, het lijden waarlijk voor ons draagt tot offerdood aan het  
kruis.*

*Uit Uw doorboorde zijde vloeien water en bloed.  
Ga ons voor in de beproeving van de dood.*

## 111. Blijf geborgen in je naam

tekst: G.Luijpers/ muziek: R.Carpay

Blijf geborgen in je naam, wees als een mens gezegend.  
Om wat je hebt gezegd, en om wat is verzwegen.  
De rafels van je hart omdat je bent gesleten,  
Om je wezen, zwak en sterk, leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam, wees als een mens gezegend,  
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,  
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte,  
onvermijdelijke pijn voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam, wees als een mens gezegend.  
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.  
De pijnen in je lijf en je geloof in morgen;  
wisselvallig is het tij voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam, wees als een mens gezegend.  
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.  
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.  
Alle zegening en heil van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam, wees als een mens gezegend.  
Om heel je reisverhaal met alle mensenfouten.  
Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen.  
Om het leren mettertijd van de Naam "Ik zal er zijn".

Blijf geborgen in je naam, wees als een mens gezegend.

## **112. Blijf mij nabij**

tekst: H.P. Schim van der Loeff/ muziek: W.H. Monk

Blijf mij nabij, wanneer het avond is,  
wanneer het licht vergaat in duisternis  
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,  
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet

Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord  
wijs mij de weg en leidt mij veilig voort  
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet  
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet

Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht  
Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht

Dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,  
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet

### **113. Blijf mij nabij**

tekst: W. Barnard, A. den Besten, W.J. van der Molen/ muziek: W. Monk

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

### **114. De hemel reikt ons leeftocht aan**

De hemel reikt ons leeftocht aan  
een mens wordt ons tot levend brood.  
In liefde is Hij voorgegaan,  
zich brekend heeft Hij ons geheeld  
en goed gedaan!

Hij heeft ons zoekende bestaan  
gekend, zich onder ons gezaaid  
als graan dat niet verloren gaat.  
Gods adem wekt het uit de dood  
om op te staan!

Want graan dat in de aarde valt  
moet sterven, slapen tot de dag

waarop het vruchten dragen zal.  
Geef dat ons leven, dat zo wacht,  
ontwaken zal!

De Zoon is in ons uitgezaaid,  
Gods Vadernaam ons toegezegd.  
Wij leven door het Licht geraakt,  
dankzij de Geest die adem schept  
en levend maakt!

### **115. De steppe zal bloeien - Lied van de opstanding**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: A. Oomen

De steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,  
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen, het water zal tintelen,  
stralen, dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.  
Zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,  
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.  
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,  
schietend omlaag van de bergen.  
Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen,  
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.  
De dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:  
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.  
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:  
Ik open hemel en aarde en afgrond.

En wij zullen horen, en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven.

### **116. De stilte**

In de stilte gaat weer open wat zolang gesloten was.  
Ogen zien wat was verborgen, angst houdt dat niet langer vast.  
In de stilte geef je leven als de ander luisteren wil.  
Leven dat je door kunt geven aan wie het maar horen wil.

Refrein: Vrede, vrede komt waar mensen samen zijn.  
Bij ballingschap en thuiskomst wil God aanwezig zijn.  
Vrede, vrede komt waar mensen samen zijn.  
Bij ballingschap en thuiskomst wil God aanwezig zijn.

In de stilte krijg je liefde als je anderen binnen laat,  
als je al je zorgen even in jezelf bekeren laat.  
In de stilte, als je handen net als bloemen opengaan  
kun je als je heel goed luistert weer het woord van God verstaan.

### **117. Dit is de dag**

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem leven en danken, verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,  
Heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.  
Doven van harte, verhard om Zijn woord niet te horen.  
Hij is zo groot, Hij overmande de dood,  
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend Uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.  
En zo voortaan eren God heilige Naam,  
En Hem in waarheid aanbidden.

## 118. Eens als de bazuinen klinken (Het lied van het andere leven)

tekst: T. Naastepad/ muziek: Volksmelodie uit Wales

Eens als de bazuinen klinken  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,  
wordt uw aangezicht onthuld,  
vaart de tijding door de volken  
dat Gij alles richten zult:  
Heer, dan is de dood verzwolgen,  
want de Schriften zijn vervuld.

Roep de doden tot getuigen  
dat Gij van oudsher regeert,  
roep hen die men dwong te zwijgen,  
die de wereld heeft geweerd,  
richt omhoog wat wist te buigen,  
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrumpet te steken  
en uw hoofdstad in te gaan:  
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.

Mensen, komt uw lot te boven,  
wacht na dit een ander uur,  
gij moet op een wonder hopen  
dat gij oplaait als een vuur,  
want de Geest zal ons bestoken,  
nieuw wordt alle creatuur.



Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed.  
Zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet?  
Jezus Christus, gist'ren heden,  
komt voor eens en komt voorgoed!

### **119. Een teken van leven.**

tekst: W. van de Brug/ muziek: R. Goorhuis.

Ik ben de Weg, zo zegt de Heer,  
wie Mij volgt, loopt niet dood,  
maar gaat waar Ik ben heengegaan.  
Mijn Vaders huis is groot.  
Dus nemen wij dit teken op  
uit naam van een verloren geliefde.  
Een wijzer naar Gods huis:  
het teken van het kruis.

Ik ben de Waarheid, zegt de Heer,  
wie Mij volgt, krijgt Gods woord,  
dat sterven niet het eind is, want  
wie waarheid doet leeft voort.  
Dus houden wij dit teken hoog  
in naam van een verkoren geliefde.  
Geschreven in Gods hand:  
een teken aan de wand.

Ik ben het Leven, zegt de Heer,  
wie Mij volgt, leeft voorgoed.  
Een plaats heb ik u toebereid.  
Ik kom u tegemoet.  
Dus brengen wij dit teken aan:  
op naam van een herboren geliefde.  
Het teken van de Levende,  
een teken van leven.

## 120. Geef mij kracht

Refrein: Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer.  
Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer.  
Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer.  
O, geef mij kracht.

Ik ben mens onder velen, Heer,  
Ik ben mens onder velen, Heer,  
Ik ben mens, 'k wil geloven, Heer,  
O, geef mij kracht. Refrein

Steeds op zoek naar de waarheid, Heer,  
Steeds op zoek naar de liefde, Heer,  
Steeds op zoek naar de eenheid, Heer,  
O, geef mij kracht. Refrein

Voor elkaar wil ik leven, Heer,  
Voor elkaar wil ik leven, Heer,  
Voor elkaar wil ik leven Heer,  
O, geef mij kracht. Refrein

## 121. Gij schreef mijn naam

Refrein: Gij schreef mijn naam in de palm van Uw hand.  
Zo maak ik dan blijde de tocht door dit land.  
Want trouw is steeds Jahwe, Zijn woord onderpand.  
Mijn naam staat geschreven in de palm van Zijn hand.

Wat brengt ons de toekomst, wat ligt in 't verschiet?  
Ik maak me geen zorgen, zing liever dit lied. Refrein

De Heer is mijn leven, mijn toekomst, mijn al.  
Ik blijf Hem gegeven, aan Hem heel en al. Refrein

Hij voert mij zo veilig door donker en licht,  
Zijn woord is mij heilig, Zijn woord is mijn licht. Refrein

## 122. God groet U, zuivere bloeme

tekst: 16<sup>de</sup> eeuw/ muziek: 17<sup>de</sup> eeuw

God, groet u, zuiv're bloeme,  
Maria, maged fijn.  
Gedoog dat ik u roeme:  
lof moet u altijd zijn!  
Als gij niet waart geboren,  
o reine Maged vrij,  
Wij waren allen verloren;  
aan u beveel ik mij!

Maria, lelie reine,  
gij zijt mijn toeverlaat,  
Zoals een klaar fonteine,  
die nimmer stille staat,  
Zo geeft gij ons genade  
en staat uw dienaars bij:  
Och, sta mij toch te stade;  
aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doren,  
o violette zoet.  
O bloemken blauw in 't koren,  
weest mij, uw kinde, goed!  
Vol liefde en gestadig,  
ootmoedig zo zijt gij:  
Och weest mij toch genadig;  
aan u beveel ik mij!

## 123. God van alle mensen

melodie: Land of hope and glory

God van alle mensen, redding in de nood.  
U vervult mijn wensen, leven in de dood.  
U aanhoort ons bidden, U ziet naar ons om,  
God, kom in ons midden, kom Heer Jezus, kom.  
God, kom in ons midden, kom Heer Jezus, kom.\

Heer die door uw leven 't lijden overwon,  
wil de vreugde geven, die met uw dood begon.  
Luister naar ons bidden, wees voor ons tot kracht.  
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.  
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.

## 124. Groter dan ons hart

tekst: H.Oosterhuis/ muziek: A. Oomen

Gij die geroepen hebt "licht", en het licht werd geboren  
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.  
Gij die geroepen hebt "o mens", en wij werden geboren.  
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt, diep als de zee flitsend als weerlicht,  
sterker dan de dood, laat niet verloren gaan één mensenkind.  
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,  
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,  
laat niet de tweede dood over ons komen.

Allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand.  
Wees een toekomst ongezien.  
Voor mensen die van U verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen  
dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.  
Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden, wees  
niet niemand.  
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,  
dat zij staande blijven in ons midden.

Allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.  
Gij die vreugde schept in mensen,  
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,  
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,  
doe ons opengaan voor het visioen van vrede  
dat sinds mensenheugenis ons roept.

Allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid, zie het niet langer aan  
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen  
gedood; dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.  
Zoals een hert reikhalst naar levend water,  
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij  
nu nog verdeelde mensen, - in uw stad verzameld zijn-  
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.  
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

## **125. Handen heb je om te geven**

tekst: H. Jongerius/ muziek: T. van Erp

Handen heb je om te geven  
van je eigen overvloed  
en een hart om te vergeven  
wat een ander jou misdoet.

Refr: Open je oren om te horen  
Open je hart voor alleman

Ogen heb je om te zoeken  
naar wat mensen nog ontbreekt  
en een hart om uit te zeggen  
wat een ander moed inspreekt. Refrein

Schouders heb je om te dragen  
zorg en pijn voor alleman  
en een hart om te aanvaarden  
wat een ander beter kan.

Refrein

Voeten heb je om te lopen  
naar de mens die eenzaam is  
en een hart om waar te maken  
dat geen mens een eiland is.

Refrein

Oren heb je om te horen  
naar de mens die vrede is  
en een hart om te geloven  
in zijn God die liefde is.

Refrein

## **126. Heer, God van vrede**

melodie: U zij de glorie

Refrein: Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid,  
U zij onze lof en ere tot in eeuwigheid.

Hij die kwam als mens op aarde,  
vriend tot in de dood,  
Die zichzelf om ons niet spaarde,  
ons zijn leven bood.

Refrein

Leid ons aan uw hand door 't leven,  
breek voor ons uw Brood,  
wil uw liefde aan ons geven,  
sterk ons in alle nood.

Refrein

Als ik, zwakke mens, moet sterven  
eenzaam en in pijn,  
laat mij dan uw hemel erven,  
eeuwig bij U zijn.

Refrein

## 127. Heer, herinner U de namen

tekst: N. Verdaadonk/ muziek: H. Strategier

Heer, herinner U de namen  
van hen, die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.

Heer, herinner u hun luist'rend  
wakker liggen in de nacht  
en hun roepen in het duister,  
de armzaalgheid van hun kracht,  
en wil zeer aandachtig lezen  
in de rimpels van hun huid  
de verscheurdheid van hun wezen,  
en wis hunne zonden uit.

Die Maria hebt vergeven  
en de rover aan het kruis,  
laat de doden eeuwig leven  
met U in het paradijs.

Heer, herinner U hun namen,  
oordeel hen en spreek hen vrij,  
en bedek hun schuld en laat hen  
zitten aan uw rechterzij.

Waarheen zal de mens zich keren,  
die, staand voor uw aangezicht,  
uwe liefde moet ontberen  
bij het eindelijk gericht?

Heer, zo Gij niet wordt bewogen  
door het breken van zijn stem,  
door de droefheid in zijn ogen,  
is bij niemand heil voor hem.

## 128. Hier is een stad gebouwd

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: R. Veelenturf

Hier is een stad gebouwd overal om ons heen,  
Huizen en bomen en mensen van licht en steen.

Refr: Huizen en bloemen en mensen van licht en steen.

Huizen van vrede voor mensen van vlees en bloed.  
Veilig onveilig, zo leven zij bitterzoet.

Overal haast en verkeer dat geen richting heeft,  
Wolken lawaai als een vuur dat geen warmte geeft.

Woorden gaan over en weer, waar de mensen zijn.  
Woorden zijn lief en leed rouw en geboortepijn.

Iedereen wil wel een ander, maar weet niet hoe.  
Iedereen gaat zo zijn weg, wie weet waar naar toe.

Mensen gaan twee aan twee overvloed en woestijn.  
Zoeken een woning en willen geborgen zijn.

Een stad is man en vrouw opstaan en slapen gaan,  
Mensen die dagelijks doodgaan en voortbestaan.

Leven is liefde doen, gaan in het oude spoor:  
Mensen zijn vader en zoon, en dat gaat maar door.

Leven is overal tussen fabriek en flat  
Bloemen en kinderspel licht op muziek gezet

Is er een stad zonder dood zonder duisternis  
Komt er een stad waar de zon niet meer nodig is?

## 129. Hoor ik dat woord

tekst: A. Govaart, B. Schierbeek, K. Rose/ vertaling: A.Govaart/ muziek: R. Goorhuis

Hoor ik dat woord,- je bent hier aanwezig;-  
even bekend in dat breekbaar gebaar.



Een geur onbeschrijflijk roept jou plots te voorschijn,  
dan weer vervlogen als was je niet waar.

Wat liet je ons na,  
wat kunnen we delen,  
hoe ben je aanwezig,  
hier onder ons?

Beelden van jou zijn in mijn hart besloten,  
en niet uit te wissen: ja, waarlijk een mens.  
Een die voorbijgaat doet mij aan je denken;  
soms klinkt je naam als een pijnlijke wens.

Wat liet je ons na,  
wat kunnen we delen,  
hoe ben je aanwezig,  
hier onder ons?

Dwars door de muren, je bent in mijn dromen,  
je wenkt onweerstaanbaar, ik raak je niet aan.  
Soms even nabij in het vuur dat verwarmt,  
en weer verdwenen, in rook opgegaan.

Je brengt ons bijeen  
wij vieren je leven,  
zo ben je aanwezig  
hier onder ons.

### **130. Houd mij in leven**

Koor: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Allen: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

- Koor: Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,  
zie naar mij om en wees mij genadig,  
want op U wacht ik, een leven lang.
- Allen: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
- Koor: Zijt Gij het, Heer, die komen zal,  
of moeten wij een ander verwachten?  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
- Allen: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
- Koor: Gij geeft Uw woord aan deze wereld,  
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,  
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
- Allen: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

### **131. In het Licht**

Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt  
door uw hand elkaar gegeven,  
door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet;  
dat wij samen lachend lopen  
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt,  
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind.

Al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen,  
liefde zal ons nooit verlaten:  
Gij, Gij laat ons niet alleen.

Dat wij dan elkaar beminnen  
zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
niets kan liefde overwinnen  
liefde heeft de eeuwigheid.

### **132. In Paradisum & Chorus Angelorum**

uit: 'Missa pro defunctis'

In paradisum deducant te angeli:  
in tuo adventu suscipiant te martyres,  
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.

*De Engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs,  
de Martelaren mogen u ontvangen bij uw komst,  
en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem.*

Chorus angelorum te suscipiat,  
et cum Lazaro quondam paupere  
aeternam habeas requiem.

*Het koor van Engelen moge u ontvangen  
en moogt gij, samen met de arme Lazarus,  
vinden de eeuwige rust.*

### **133. Jouw naam blijft in ons hart**

melodie: Niemand leeft voor zichzelf, Fl. van der Putt

Jouw naam blijft in ons hart.  
Jouw naam leeft in ons voort.  
Van leven en sterven kent God het geheim,  
en Hij bewaart ons voorgoed.

### 134. Laat ons maar van liefde zingen

tekst: H. Stufkens/ muziek: F. de Vries

Laat ons maar van liefde zingen,  
Laat ons maar de dood weerstaan,  
Laat ons maar elkaar omringen  
Met de moed om door te gaan.

### 135. Lux aeterna, communio

uit: 'Missa pro defunctis'

Lux aeterna luceat eis, Domine,  
cum sanctis tuis in aeternum,  
quia pius es.  
Requiem aeterna dona eis, Domine  
et lux perpetua luceat eis.  
Lux aeterna...

*Het eeuwige licht verlichte hen, Heer,  
met uw heiligen in eeuwigheid,  
want Gij zijt vol liefde.  
Heer, geef hen de eeuwige rust  
en het eeuwige licht verlichte hen.*

### 136. Magnificat

Zegen nu Maria, zegen nu uw kind  
dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind.  
Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk,  
houd mij door uw zegen altijd altijd sterk.

Refrein: Magnificat anima mea Dominum (2x)

Zegen nu Maria, allen die ik min,  
door uw moeder zegen, houd ze vroom van zin.  
Spreid uw moeder handen, geef hun kracht naar kruis,  
zegen aller harten, zegen ieder huis. Refrein

Zegen eens Maria, ook ons laatste uur,  
help ons lieve moeder, in het stervens uur.

Uwe hand Maria, sluit ons oog eens dicht,  
als wij eenmaal op gaan, naar Gods glorie licht. Refrein

### **137. Mens, wij dragen je op handen**

melodie: Heer, herinner U de namen, H. Strategier

Mens, wij dragen je op handen, nooit vergeten wij jouw naam.  
En jouw liefde zal niet stranden, in en door ons verder gaan.  
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim.  
In de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.

Mens, wij vouwen onze handen bij het noemen van je naam.  
En wij danken voor het goede dat je voor ons hebt gedaan.  
Door het sterven mag je erven, wordt je deel van het geheim.  
In de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.

Mens, wij strekken onze handen vol geloof uit naar elkaar.  
En wij bidden hier tezamen: God, maak onze woorden waar.  
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim.  
In de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.

### **138. Midden in de dood.**

tekst: M. Jacobse/ muziek: T. de Marez Oyens

Midden in de dood  
zijn wij in het leven,  
want de een breekt het brood  
om met ons te leven,  
midden in de dood.

Dood is in ons bloed,  
dood voor onze ogen,  
maar Hij geeft ons moed,  
dat wij leven mogen  
met de dood in 't bloed.

Dat wij uit de dood  
opstaan om te leven

etend van het brood  
dat Hij heeft gegeven  
midden in de dood.

Lamp voor onze voet,  
licht voor onze ogen,  
geef ons levensmoed  
met de dood voor ogen,  
met de dood in 't bloed.

Jezus, uit de dood  
opgestaan tot leven,  
wees voor ons het brood  
dat wij in U leven  
midden in de dood

Wees voor ons de wijn,  
dat wij van U drinken.  
Wees voor ons de pijn,  
dat wij in U zinken,  
dat wij in U zijn.

### **139. Moge jou vergezellen**

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: T. Löwenthal

Moge jou vergezellen, al het goede dat je gedaan hebt.  
Moge het met je meegaan in het onbekende.  
Moge jij binnengaan in het licht, wijd land dat ons is toegezegd.  
Moge jij binnengaan in het goed, wijd land  
dat ons is toegezegd.  
Moge jou vergezellen al het goede dat je gedaan hebt.  
Moge het met je meegaan in het onbekende.

## 140. Nu gaan de bloemen nog dood

tekst: M. van der Plas/ muziek: W. ter Burg

Nu gaan de bloemen nog dood.  
Nu gaat de zon nog onder.  
Nooit gebeurt er een wonder,  
niemand kan zonder brood.

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen.  
Nu moet je soms nog huilen.  
En als je weg wilt schuilen,  
kun je haast nergens heen.  
de hemel en de aarde. Refrein

Nu heb je nooit genoeg.  
Nu blijf je steeds iets missen,  
en in het ongewisse  
of je ooit krijgt wat je vroeg. Refrein

Daar is geen zon en geen maan.  
Daar zal God ons verlichten.  
Daar zullen alle gezichten  
vol van zijn heerlijkheid staan. Refrein

Daar is geen dorst of verdriet.  
Daar zal God ons omgeven.  
Daar is gelukkig leven.  
En het eindigt niet. Refrein

Zing van de eeuwige dag.  
Zing voor zijn komst en zeg amen.  
Zingt voor de Heer die ons samen,  
daar al van eeuwigheid zag. Refrein

In Wijk bij Duurstede zingt men het 1<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> couplet

### **141. Onze Vader, maak alles nieuw**

Onze Vader in de hemel,	maak alles nieuw.
Geef uw naam aan deze wereld,	maak alles nieuw.
Breng uw koninkrijk tot leven,	maak alles nieuw.
Wees de hemel, wees de aarde,	maak alles nieuw.

Geef het brood in onze dagen,	maak alles nieuw.
En vergeef ons onze schulden,	maak alles nieuw.
Laat ook ons elkaar vergeven,	maak alles nieuw.
God, verlos ons van het kwade,	maak alles nieuw.

### **142. O reinste der scheps'len**

tekst: M. Koenen/ muziek: H.F. Hemy

O reinste der scheps'len, O moeder en Maagd,  
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt.  
Maria aanhoor onze vurige bee,  
geleid ons door 't leven, o sterre der zee.  
O sterre der zee, o sterre der zee,  
geleid ons door 't leven, o sterre der zee.

Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,  
is 't scheepj' onser ziel in gevaar te vergaan.  
Bedaar dan Maria, de storm op uw bee,  
stort hoop ons in 't harte o sterre der zee.  
O sterre der zee, o sterre der zee,  
stort hoop ons in 't harte o sterre der zee.

Maria, als Gij onze schreden geleidt,  
schenkt Gij ons uw licht en uw zegen altijd;  
dan landen wij veilig ter hemelse ree,  
en danken u eeuwig, o sterre der zee.  
O sterre der zee, o sterre der zee,  
en danken u eeuwig, o sterre der zee.



### 143. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: B. Huijbers

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,  
sprekend nabij, deze stilte verwacht U,  
mensen bestaan U, zien en beleven U.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,  
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,  
mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.  
Adem ons open, maak ons uw aarde,  
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

### 144. Panis Angelicus

muziek: C. Franck/ bewerking: C. Heß

Panis angelicus fit panis hominum:  
Dat panis caelicus figuris terminum:  
O res mirabilis! manducat Dominum  
pauper, servus, et humilis. Amen.

*Vertaling 1:*

*Het brood der engelen wordt het brood der mensen.*

*Dit hemels brood maakt een einde aan de voorafbeeldingen,  
O wonderbaar gebeuren!*

*De Heer wordt genuttigd door den arme, den dienstknecht, den  
geringe. Amen.*

*Vertaling 2:*

*Brood van de engelen wordt zo het mensenbrood.*

*Brood uit de hemel stelt eind aan de schaduwen,  
o welk een wonder*

*dat nuttigen kunnen Heer,*

*slaven in nood en schamelheid. Amen.*

## 145. Roept God een mens tot leven

melodie: Nu daagt het in het oosten

Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe,  
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe.

Gods woord roept door de tijden, zijn volk en grijpt het aan,  
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee ingaan.

Geroepen en verzameld uit dood en slavernij,  
gedoopt in woord en water, dat volk van God zijn wij.

Gestorven voor de zonde, in Jezus' bloed vereend,  
en met elkaar verbonden, levend voor God alleen.

Wie Jezus' kelk wil drinken, zijn doop wil ondergaan,  
zal in de dood verzinken en uit die dood opstaan.

Hij zal zijn leven geven, hij maakt zichzelf tot brood,  
hij sterft en and'ren leven, hij overleeft de dood.

## 146. Rust in vrede

tekst: uit Hierna, gedicht van A. van Duinkerken

Refrein: Rust in vrede bij de Heer.  
De eeuwige rust omgeve U.  
Het eeuwige Licht omschijne U.  
Rust in vrede bij de Heer.

Er leeft een God die alles schiep  
wat zichtbaar en onzichtbaar is.  
Die mij tot zijn aanschouwing riep  
uit ondoorgrondlijk' duisternis.

Refrein

Dit nooit verloren vergezicht  
geneest mij van de laatste pijn,  
Wanneer mijn adem stil,  
en wanneer al mijn werk gedaan zal zijn.

Refrein

## **147. Ten Paradijze**

Ten Paradijze geleiden u de engelen,  
Dat bij uw aankomst u begroeten mogen de martelaren.  
Zij geleiden u, tot in de hemelse stad Jeruzalem.  
Moge 't koor der engelen, u met vreugde ontvangen  
En als Lazarus, de armen van weleer, zult gij voor eeuwig in het land van  
vrede zijn

## **148. U kennen, uit en tot U leven**

muziek: G. Numark

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin,  
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijze van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.

O, Christus, ons van God gegeven,  
Gij zijt tot alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

## 149. U zij de glorie

tekst: A Toi la gloire, J.W. Schulte Nordholt/ muziek: G.F. Händel

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie nu en immer meer.  
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind  
en zegt telkenkere: "Christus overwint."  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;  
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

## 150. Uit uw hemel zonder grenzen

tekst: H. Oosterhuis/ muziek: Fl. van der Putt

Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht,  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,  
als een schaduw die verblindt,  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,  
als een ster gaat Gi ons voor,

in den vreemde wijst uw spoor,  
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,  
als een mens in de woestijn.  
Zal er ooit een ander zijn,  
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,  
als een nacht van hoop en vrees,  
als een pijn die ons geneest,  
als een nieuw begin van leven.

### **151. Veni Jesu**

tekst: M. Cherubini/ muziek: J. Phono

Veni, Jesu Amor mi.  
Veni, Jesu, Veni Amor Jesu .  
Veni, Jesu, Amor mi.  
Veni O Amor mi.

### **152. Vergeet niet hoe wij heten**

tekst: W. Barnard/ muziek: W. Vogel

Vergeet niet hoe wij heten:  
naar U zijn wij genoemd.  
Zoudt Gij ons niet meer weten  
dan waren wij gedoemd  
te sterven aan uw leven;  
maar zo Gij ons gedenkt  
is er een eeuwig leven,  
een ogenblik gegeven  
een paasdag die ons wenkt.

Zij raken niet vergeten  
die over zijn gegaan  
tot u, want in uw heden  
bewaart gij hun bestaan.

Hun namen zijn verzekerd  
in uw gedachtenis,  
gij zult ze blijven spreken  
tot die Dag aan zal breken  
waarop het wachten is.

Vergeet niet hoe wij heten,  
wij heten naar uw naam.  
Uit duizenden gebeden  
stelt zich uw eenvoud saam.  
Want zo zijt gij gebroken,  
gelijk het ene licht,  
van naam tot naam gesproken,  
van dag tot dag ontloken,  
zo zien wij uw gezicht.

### **153. Voor mensen geboren**

tekst: H. Jongerius/ muziek: J. Raas

Voor mensen, geboren om woorden te horen,  
gelukkig te leven, elkaar te vergeven:  
is er een licht opgegaan.

Voor mensen, onmachtig om heil te verwachten,  
gevangen genomen, verlamd om te lopen:  
is er weg om te gaan.

Voor mensen, ontluisterd, in boeien gekluisterd,  
berooft van hun wensen door andere mensen:  
is er man voorgegaan.

Voor mensen, gevallen, tot niemand vervallen,  
die levend al dood zijn en dood zonder hoop zijn:  
is er een mens opgestaan.

## **154. Waar liefde mensen samenvoegt**

Waar liefde mensen samenvoegt,  
worden stenen een paleis,  
de kille straat een lentetuin,  
de hel een paradijs.

Een land van licht en zonneschijn,  
een hard waar men zich warmt,  
een overvolle beker wijn,  
een mens die je omarmt.

De deur roept je een welkom toe,  
een stoel staat voor je klaar,  
de tafel is gastvrij gedekt,  
een heerlijk avondmaal.

Een land van licht en zonneschijn,  
een haard waar men zich warmt,  
een overvolle beker wijn,  
een mens die je omarmt.

## **155. Wees gegroet, Maria**

muziek: A. Broersen

Wees gegroet Maria, vol van genade  
de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot,  
Heilige Maria, Moeder van God bid voor ons zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.

## **156. Wees gegroet o sterre**

tekst: A. Huijbers/ muziek: A.P. Hamers/ bewerking: J. Vermulst

Wees gegroet, o sterre,  
wees gegroet van verre.  
Aan de hemel blinkt uw licht  
in het bange vergezicht.

Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Als de golven stijgen,  
hoger, hoger, dreigen,  
schijn dan veilig voor ons uit,  
gun de zee geen droeve buit.      Refrein

Wees gegroet, o sterre,  
wees gegroet van verre.  
Op uw zacht en zalig licht  
houden wij het oog gericht.      Refrein

### **157. Wij Groeten U, o Koningin**

tekst: J. Seidenbusch (bew.) / muziek: Salve regina Coelitum

Wij groeten u, o Koningin, o Maria:  
u Moeder vol van teed're min, o Maria:

Refrain: Groet haar, o Cherubijn;  
prijs haar, o Serafijn,  
prijst met ons uw Koningin:  
salve, salve salve Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:  
en troost in alle bitterheid, o Maria.      Refrein

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:  
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria.      Refrein

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:  
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria      Refrein

### **158. Wonen overal**

Wonen overal nergens thuis,  
aarde mijn aarde mijn moederhuis,  
Vallende sterren, de schim van de maar,  
mensen die opstaan en leven gaan,  
mensen veel geluk.



Wonen overal even thuis,  
handel en wandel en thuis na huis,  
loven en bieden op waarheid en waan,  
wagen en winnen en verder gaan,  
mensen veel geluk.

Wonen bijna overal thuis,  
aarde mijn hemel mijn vaderhuis,  
stijgende sterren de lach van de maan,  
mensen die dromen een stem verstaan,  
mensen veel geluk.

### **159. Zingt een nieuw lied alle landen**

Refrein: Zingt een nieuw lied, alle landen.  
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.  
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.  
Treedt in zijn tempel met uw offeranden,  
kondigt zijn roem bij de heidenen aan. Refrein

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen!  
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand,  
Schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:  
Wild is de zee en tevreden het land. Refrein

Roept tot de volkeren: God is de Koning,  
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,  
Hij is rechtvaardig. Bij Hem is het oordeel,  
Alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. Refrein

Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:  
Ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!  
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt  
juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refrein

## **160. Zingt voor de Heer van liefde en trouw**

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
Die onder ons verblijven wou.  
Zingt als het gras dat dankt voor de dauw.  
Alleluia, alleluia.

Zingt voor het heilig hemels brood,  
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood.  
Alleluia, alleluia.

Zingt voor de liefde die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt,  
die in ons hart haar rijk begint.  
Alleluia, alleluia.

Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat.  
Alleluia, alleluia.

## **161. Zingt voor Hem**

Zingt voor Hem die alle namen  
hemel ver te boven gaat:  
diep geheim van onze dromen,  
Naam die ons het zwijgen laat!

Zingt voor Hem die alle mensen  
vol verwondering doet staan:  
mensenkind om ons bewogen,  
klein en weerloos zonder naam!

Zingt voor Hem die alle dingen  
vruchtbaarheid en ruimte geeft:

ademtocht, begin en einde,  
Naam die in ons midden leeft!

## **162. Zolang er mensen zijn**

tekst: H. Oosterhuis

Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

