



Dichtbij

Nieuws en activiteiten uit de parochies

Nr. 39, 15 januari 2024

Voorwoord



Kerstmis is voorbij, de kerstspullen zijn weer weggeruimd.

De kerstvakantie, als u die al had, is ook voorbij. Ik hoop dat het mooie dagen waren, dagen van 'Driving home for Christmas' dat je naar huis wilt, voor dat echte traditionele gevoel van 'Kerstmis': waar het goed is om te zijn. Thuis, waar je van nature naar verlangt; zo'n warm nest waar je altijd terecht kunt en waar altijd vrede is, en chocola, waar je niet wordt gepest en waar de Top 2000 speelt. Terwijl we weten dat er voor velen er niet zo'n thuis is.

Toch zijn we weer een nieuw jaar gestart en hebben we elkaar weer van alles gewenst. Natuurlijk zijn er weer grote plannen en mooie dromen en goede voornemens. Soms zo groot dat er geen beginnen aan lijkt te zijn. "Houd moed!", zeggen we dan maar. En mijn moeder zei vaak: "Wie het klein niet eert, is het grote niet weerd" En dat is een bijzondere uitspraak.

Wereldwijd is er van alles aan de gang en in actualiteitenrubrieken en praatshows mag iedereen zeggen wat hij of zij ergens van vindt. Maar toch blijft er veel ellende en wat kun je er tegen doen...? Er komt nog een spreuk bij mij op, een oude bekende van de Bond Zonder Naam: 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'. We moeten het grote niet uit het oog verliezen, maar ons daar ook niet op blindstaren. We kunnen altijd wat goed doen, als we maar daar beginnen waar we wat kunnen doen. **En zo willen we ook in onze parochies het nieuwe jaar starten.**

[Lees hier verder](#)

Nieuwe pastoraal werker

Per 1 maart 2024 komt mevrouw drs. Wies Sarot-Erkens ons pastoraal team versterken. Haar hoofdtaak is catechese voor jong en oud en dat sluit ook goed aan op ons huidige beleid.



Zij is nu nog werkzaam in Amersfoort en Soest en omgeving. We verwachten dat pastor Wies Sarot een goede start bij ons mag maken. Over de presentatieviering volgt nog nader bericht. **Welkom Wies!**



Week van Gebed voor eenheid van christenen

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen in het teken van het grote gebed dat Jezus geeft: **Heb God lief... en je naaste als jezelf.** De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 t/m 28 januari 2024.

De volledige tekst voor de Week van Gebed staat in de Bijbel: Lucas 10 vers 25-37. Meer informatie op www.weekvangebed.nl



Aanbidding H. Sacrament

Het pastoraal team heeft besloten om de aanbiddingsviering te verplaatsen van Beesd naar Houten (OLV ten Hemelopneming, aan de Loerikseweg 10).

Parochianen van beide parochies zijn er van harte welkom op elke 3e vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.00 uur (met uitzondering van juli en december). **De eerste van 2024 is op vrijdag 19 januari.**

Uitnodiging



H. Vormselviering op zondag 21 januari

Hierbij nodigen we allen uit om de Vormselviering te wonen op zondag 21 januari 2024 om 11.00 uur in de Dominicuskerk in Tiel. Mgr. Hoogenboom is de vormheer.

We wensen onze vormelingen en hun familie een feestelijke viering en een hele mooie dag toe.



Activiteiten



Winterwandeling Buren zondag 21 januari

Het Transitieteam organiseert een winterwandeling op zondag 21 januari. We vertrekken om ongeveer 10.30 uur na een kop koffie of thee in het zaaltje naast de kerk in Buren. Na de wandeling is er soep en warme chocolade. Ook de jeugd is van harte uitgenodigd voor deze activiteit! **Wees welkom!**

Kloosterweekend Weert

Op 19, 20 en 21 april gaan we naar Abdij Maria Hart in Weert. We volgen tijdens dit weekend de gebedstijden en het ritme van de zusters Brigittijnen, die een leven leiden van apostolische dienstbaarheid. Daarnaast is er tijd en ruimte om als groep samen te zijn.



De kosten bedragen € 220,- pp. Dit is exclusief (gedeelde) reis- en parkeerkosten. Er is plek voor 21 personen. We slapen in een- en tweepersoonskamers.

Wil je mee?

Je kunt je nog tot zondag 21 januari opgeven bij r.hulsdouw@kpnmail.nl o.v.v. Kloosterweekend 2024. Wilt u aangeven of u beschikt over eigen vervoer en of u dieetwensen heeft? Na aanmelding ontvangt u meer info.

Kennismaking

Op **dinsdag 2 april om 19.30 uur** maken we gezellig kennis met elkaar in de dagkapel van de pastorie in Houten aan de Loerikseweg 12.

Wilt u mee naar Lourdes? Kom naar de infoavond!

Van 21 t/m 28 mei gaan we met parochianen van onze beide parochies naar Lourdes. We reizen met een comfortabele touringcar en verblijven in Lourdes in een drie-sterrenhotel. De reis wordt mede begeleid door pastoor Hogenelst.



Wilt u meer informatie? Kom dan naar onze informatieavonden:

- In **Culemborg** op vrijdag 23 februari om 20.00 uur in het Parochiecentrum aan de Ridderstraat 198
- In **Houten** op dinsdag 27 februari om 20.00 uur in het Parochiecentrum aan de Loerikseweg 12

Voor meer info of om u direct aan te melden kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Vernooij: lil.vernooi@telfort.nl of 030 - 6382032

Actie Kerkbalans 2024



Onze parochies doen weer mee met de actie Kerkbalans.

Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen. **Op naar de kerk van morgen!**



Wij bieden een programma rond inspiratie en (christelijke) spiritualiteit waarin ook maatschappelijke thema's onderdak krijgen. We gaan moeilijke onderwerpen of lastige vragen niet uit de weg, maar proberen deze zichtbaar en waar mogelijk bespreekbaar te maken. **Walburg wil je laten kennismaken met schoonheid; in kunsten, in mensen, in cultuur- en religieus erfgoed en in de natuur.** Maar we willen je ook ruimte bieden om te kunnen versnellen.

Activiteiten in januari

Lezing door Pauline Weseman

'Ziel zoekt zin – Hoe verder als je geloof het niet meer doet'

Een crisis kan je anders schudden op je grondvesten. Hoe ga je verder als alles anders is? Journalist Pauline Weseman neemt je in haar lezing mee in haar zoektocht en die van tientallen geïnterviewden. In de aansluitende workshop laat ze haar publiek interactief ontdekken: wat helpt jou wanneer het erop aankomt en hoe geef je daar meer ruimte aan?



Pauline Weseman (1972) is journalist, auteur, religiewetenschapper en biografisch coach. Ruim 30 jaar schrijft ze voor diverse media. In 2012 geeft ze les op de School voor de parochie in Utrecht, onder meer in levensbeschouwing, interculturele communicatie en creatief schrijven. Ze geeft schrijfretrates, workshops en lezingen over het levensverhaal, zoals in Dominicanenklooster in Huissen. Ook leidt zij mede mystiek-christelijke meditaties vanuit het Huis voor de Ziel in Utrecht. www.paulineweseman.nl

Praktische Info

- Donderdag 25 januari 2024, van 19.30 – 21.30 uur
- € 7,50 p.p. incl. koffie/thee
- Walburg – in Dominicuskerk – St. Walburgierpad 3 in Tiel
- Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 januari via: info@walburginspireert.nl



Het Open Vuur – Alternatieve viering op woensdagavond.

Het Open Vuur biedt inspiratie uit alle windstreken. Om je te laten raken door muziek, een beeld of tekst. Om in alle rust je gedachten te laten gaan of zo maar even weg te dromen en van de stilte te genieten.

Een half uur zonder smartphone en verplichtingen, om los te komen van de drukte van alledag en meer thuis te raken bij jezelf.

Tijdens iedere bijeenkomst branden 7 kaarsen.

Deze zeven kaarsen in verschillende kleuren, lengtes en diktes, staan voor alle religieuze en spirituele tradities. Voor diversiteit en pluriformiteit op elk gebied, én voor tolerantie, begrip en acceptatie.

Ieder 'Open Vuur' heeft een eigen thema:

- Woensdag 31 januari - **Ontmoeting** - Van 19.30 tot 20.00 uur
- Woensdag 13 maart - De uitdaging die leven heet
- Woensdag 24 april - Vriendschap

Toegang is gratis, aanmelden niet nodig. Meer informatie op www.walburginspireert.nl

[Klik hier voor onze complete winteragenda](#)

Contact pastoraal team

Heeft u vraag of heeft u zelf als parochiaan een vraag aan de pastores gezamenlijk? Dan kunt u voortaan het beste mailen naar pastoraalteam@2parochies.nl.

Vanuit deze mailbox worden uw vragen dan besproken in het teamoverleg en krijgt u een reactie terug. Voor contact met - of een vraag aan - een individuele pastor kunt u het beste de pastor in kwestie rechtstreeks mailen. Contactgegevens van de leden van het team vindt u in onze parochiebladen en op de parochie websites.



Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u dichtbij@2parochies.nl toe aan uw adresboek.

Blijf op de hoogte en abonneer u op deze nieuwsbrief

Dichtbij is er voor u! Met nieuws en activiteiten van en voor onze beide parochies. Abonneren is vrij eenvoudig, u kunt [dit aanmeldformulier invullen](#). U kunt op elk gewenst het abonneren opzeggen, door onderaan deze nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken. Misschien kent u mede-parochianen die de Dichtbij nog niet ontvangen maar dat wel willen? **Stuur hem gerust door!**

21 januari	Pastoor Fred Hogenelst	3e zondag	Houten
28 januari	Pastoor Fred Hogenelst	4e zondag	Culemborg
4 februari	Pastoor Fred Hogenelst	5e zondag	Houten
11 februari	Pastor P. v.d. Ven	6e zondag	Culemborg
14 februari	Pastoor Fred Hogenelst	Aswoensdag	Culemborg

De volgende editie verschijnt op 29 februari 2024

We plaatsen graag nieuws en activiteiten uit alle locaties van beide parochies. Heeft u een interessante activiteit of nieuws, mail die dan - leide vóór 27 februari naar dichtbij@2parochies.nl. Leuke verslagen (met foto's) van een eerdere activiteit zijn ook van harte welkom! De redactie maakt een selectie uit alle inzendingen.