



# Dichtbij

## Nieuws en activiteiten uit de parochies

Nr. 36, 15 juni 2023

### Leeg worden voor God



Vakantie; bijna is het weer zover. Voor sommigen is het zelfs al begonnen. Het woord vakantie stamt van het Latijnse 'VACARE'. Dat betekent 'leeg worden' zoals 'vacuüm'; dat er helemaal geen lucht meer in zit. En dan niet zomaar leeg worden (en in elkaar zakken) maar alle dingen 'loslaten' en 'vrij zijn'; geen werk, geen school, geen dingen die moeten maar even helemaal wat anders.

En dán kun je ook leeg worden voor nieuwe dingen. Leeg worden wordt dan: 'Leeg worden voor God'. In het Latijn: 'Deo Vacare'. Dat staat ook boven de poort van een klooster in Egmond.

Vakantie is dus heel wat anders dan jagen en jachten, en vermoed thuiskomen van een verre reis. Vakantie mag een mens gebruiken... om leeg te worden en zich te verbazen... over de wereld waarin wij leven, om zich te verwonderen... over het eigen bestaan en de vele mooie dingen... van de schepping. Je mag je even losmaken van de zorgen van het dagelijks werk om ruimte te krijgen voor nieuwe gedachten en energie op te doen voor een nieuw werkseizoen.

[Lees hier verder](#)

### Gebed voor de vakantietijd



**God, U bent Heer van de vakanties,** niet alleen de schoolvakanties of de doorbetaalde vrije dagen. Nee! U bent de Heer van de vrije tijd, de leegte.

Wij houden van vakantie, om volop energie op te doen, gezondheid en een goed humeur.

Wij zeggen dat het dagelijks leven ons uitput, ons leegzuigt of leeg maakt. In feite is ons hart niet vaak leeg om naar U te luisteren.

Het werk, de zorgen, de problemen... Dat zijn in ons hart de 'hinderlijke huurders', die we niet kunnen of niet willen weg jagen.

Om in te trekken in ons hart, zou U graag willen dat er een beetje plaats was, zou U graag willen dat er een beetje leegte.

Als we u een plaatsje geven is het in een hoekje van ons overbelaste leven. U Heer, die wacht op de kleinste plek om u er te installeren in de harten van de mensen.

Help ons terug te komen in de leegte. Weest U de Heer van de eeuwige zomer, geef ons de volheid van de tederheid,

de vrijheid van hen die zich haasten om aan alle winden aan te kondigen dat U bent komen wonen bij hen om aan hen de vreugde te brengen.

Anonieme schrijver.

### Pastor Meike Hettinga vertrekt



Hierbij willen wij u officieel mededelen dat **Pastor Meike Hettinga een nieuwe professionele uitdaging heeft gevonden buiten onze parochies.** Ze zal deze zomer haar werkzaamheden bij ons afronden en vanaf half augustus werkzaam zijn als geestelijk verzorger bij een Penitentiaire Inrichting.

**Natuurlijk zijn we blij voor Meike.** Maar we gaan haar erg missen!

Het betekent ook dat haar gedreven inzet voor het jeugd- en jongerenpastoraat voor onze veertien geloofsgemeenschappen wegvat. We beraden ons nog over hoe we dit kunnen opvangen. Dat zal niet gemakkelijk zijn.

**Dag Meike!**

Na afloop van de viering op zondag 9 juli om 11.00 uur in Houten is er een afscheidsreceptie voor parochianen en vrienden uit onze beide parochies. U bent van harte uitgenodigd om Meike persoonlijk uit te zwaaien.

Namens beide besturen:

Charles Verwimp, vicevoorzitter parochie PJXXIII & Bert de Weerd, vicevoorzitter H. Suitbertusparochie

### Jongeren

#### INZAMELINGSACTIE WJD JONGEREN

Op zondag 18 juni houden onze jongeren van beide parochies samen, na afloop van de viering in Bunnik, een inzamelingsactie voor hun WJD-reis. Ze zullen onder andere verschillende Portugese lekkernijen verkopen. Tijdens de mededelingen aan het eind van de viering vertellen ze daarover en over de reis die in het verschiet ligt.

**U bent van harte welkom om onze jongeren een inspirerende reis te wensen en Portugese lekkers in te slaan!**

(Locatie: H. Barbara aan de Stationsweg 36 te Bunnik.)



#### WERELDJONGERENDAGEN LISSABON 2023

**Ga met ons mee naar de WJD in Lissabon!**

In onze parochies Suitbertus en Paus Johannes XXIII brengen we jongeren bij elkaar die samen het WJD avontuur willen aangaan. We sluiten aan bij de reis van bisdom Utrecht.

**Kijk voor meer info op [www.wjd.nl](http://www.wjd.nl)**

**Ga je gezellig mee?** Of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via [wjd2023@2parochies.nl](mailto:wjd2023@2parochies.nl)

Groetjes!  
Mildred & Meike



#### DOINC!

Doinc is een club voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, uit de H. Suitbertus en H. Paus Johannes XXIII parochies, die samen op zoek gaan naar inspiratie, gezelligheid en verdieping in het geloof. We komen een paar keer per jaar samen voor een activiteit. Wil je een keer meedoen? Mail dan naar [jan.vanloon@2parochies.nl](mailto:jan.vanloon@2parochies.nl).



We hopen je te ontmoeten!  
Jan, Merijn, Luna en Meike

### Nieuws uit de locaties

#### Mogelijke verkoop Barbarakerk Culemborg



Anthony Zielhorst (links) en Bert de Weerd.  
Foto: Dick Aanen

#### De mogelijke verkoop van de RK Barbarakerk in Culemborg is pijnlijk, maar ook noodzakelijk.

Begin mei werd bekend gemaakt dat er een voorlopig koopcontract is getekend met de stichting Behoud RK Kerk. Met de nadruk op 'voorlopig', zeggen Anthony Zielhorst (voorzitter van de Culemborgse geloofsgemeenschap) en Bert de Weerd (vice-voorzitter van het parochiebestuur). Toch hebben ze er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. De Weerd: "Je kunt het zo zien: Alle stoplichten staan op groen, maar we zijn de kruising nog niet over. Ik schat de kans dat het doorgaat echter op 80 procent."

[Lees hier het volledige artikel dat eerder in de Culemborgse Courant verscheen.](#)

Tekst: Dick Aanen

### Weggeefkast Houten

In het voorportaal van de RK Kerk in Houten (aan de Loeriksweg 10) staat een weggeefkast. In de kast liggen diverse houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten.

Deze kast is bedoeld voor iedereen die het financieel moeilijk heeft en daardoor niet of nauwelijks in de dagelijkse basisbehoeften kan voorzien.

En voor eenieder die iets kan missen. (Denk aan de vele 1+1 gratis aanbiedingen van supermarkt en drogisterij!)



**Geef wat je kan & Neem gerust wat je nodig hebt!**

De kast is niet bedoeld voor kleding, speelgoed, huishoudelijke apparatuur etc. Die spullen kunt u naar de kringloopwinkel brengen.

### Bedevaarten naar Kevelaar

**Vanuit onze beide parochies worden er ook dit jaar weer bedevaarten naar Kevelaar georganiseerd.** Het beroemde bedevaartsoord in Duitsland, is een plek van rust, bezinning en ontmoeting, waar we ons verdriet en verlies bij Maria, 'Troosteres van de bedroefden' mogen neerleggen.

#### De bedevaart is voor iedereen

Of u nu op zoek bent naar verdieping in het geloof, samen wilt zijn met gelijkgestemden of nieuwsgierig bent naar de eeuwenoude traditie, u/je bent van harte welkom!

Onder begeleiding naar u deelnemen aan mooie liturgische vieringen, indrukwekkende lichtprocessies, kleine of grote kruisweg en nog veel meer. Ook krijgt u de gelegenheid om alleen of gezamenlijk het stadje Kevelaar, de terrasjes en souvenirwinkels te verkennen.



#### Bedevaart vanuit Tiel en Culemborg

De 'Tielse, Maas en Waalse bedevaart' nodigt u uit om op **maandag 4 september** deel te nemen aan de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar.

[Klik hier voor alle praktische informatie.](#)

#### Bedevaart vanuit Utrecht

De Utrechtse Broederschap van O.L.V. van Kevelaar nodigt u/je van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar op **donderdag 17 augustus**.

U kunt kiezen uit een tweedaagse of eendaagse reis.

[Klik hier voor alle praktische informatie.](#)



#### Walburg is nu ook op social media!

U kunt Walburg nu volgen op Facebook, Instagram en Twitter!

Op onze website [Walburg Inspireert!](#) is een tijdelijke, totdat de echte website af is.



Nodig al je (online) vrienden en familie uit om Walburg te volgen op de verschillende kanalen 😊!

### Synodaal Proces ~ Luisterend Op Weg



Luisterend Op Weg wil in Nederland aan een synodale R.K. Kerk bouwen en houdt geïnteresseerden via een website en nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen in ons eigen land en wereldwijd.

**U kunt zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.**

U ontvangt deze automatisch in uw mailbox. Aanmelden kan onderaan de webpagina [luisterendopweg/nieuws](http://luisterendopweg/nieuws).

#### Heeft u een tip voor de redactie?

We plaatsen graag de activiteiten uit alle locaties van beide parochies. De volgende editie zal pas weer in het najaar verschijnen. Mocht u een activiteit hebben voor het najaar, mail die dan - liefst vóór 1 oktober - naar [dichtbij@2parochies.nl](mailto:dichtbij@2parochies.nl).

De redactie maakt een selectie uit alle inzendingen.

### Rooster livestreamvieringen

**Bent u niet in staat om naar de kerk te komen? Dan komt de kerk naar u toe!** Iedere zondag kunt u online om 11.00 uur de Eucharistie meevieren vanuit onze eigen parochies. Klik op het vakje "Livestream viering" in de middenkolom van onze websites.

Of kijk via het YouTube-kanaal [parochie PJ23](https://www.youtube.com/channel/UCp23).

18 juni	Pastoor F. Hogenelst	11e zondag door het jaar	Houten
25 juni	Pastor O. Swijnenberg	12e zondag door het jaar	Houten
2 juli	Pastor M. Los	13e zondag van het jaar	Houten



Facebook PJ23 Website PJ23 YouTube Website SB Facebook SB

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](mailto:{{email}}). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier [afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [dichtbij@2parochies.nl](mailto:dichtbij@2parochies.nl) toe aan uw adresboek.

